

# Hart voor Moldavië Nieuws

*Prediker 3:1:*

*Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.*

Hart voor Moldavië  
Aandacht voor **elkaar**

## Terugblik 2021

Het jaar 2021 zit er alweer bijna op. In 2020 dachten we dat we een veel beter jaar zouden krijgen, maar ook 2021 had zo zijn uitdagingen. We zijn nog niet van Corona af, niet in Nederland en ook niet in Moldavië. We hebben als bestuur elkaar dit jaar één maal ontmoet. Alle andere vergaderingen verliepen via een beeldscherm. Wat doet zo'n bestuur eigenlijk gedurende een jaar? Een klein inblikje:

- Contacten onderhouden met gevers, bijvoorbeeld door het maken en opsturen van foto's en filmpjes.
- Regelmatig stemmen we lopende zaken af met Sam en Corinne.
- Gesprekken met mensen die zich in willen zetten voor projecten in Moldavië.
- Een oplossing vinden voor de financiële tegenvaller bij Bethania i.v.m. nieuwbouw centrum Bulboaca.
- Een jaarverslag maken, de financiën bijhouden, nieuwsbrieven maken, de website en facebook bijhouden.
- De begroting voor volgend jaar afstemmen met Bethania en Hart voor Rezina in Moldavië.
- Nadenken over nieuwe manieren van geven: Givt, De Nieuwe Gevers, Certificering. Dat blijkt voorlopig nog te duur.
- Het zoeken van een nieuw bestuurslid. Gelukt! Angela Vriend is ons bestuur komen versterken.

We danken allen die ons in 2021 steun(d)en, financieel en/of in gebed. We zijn erg blij dat diverse kerken ondanks Corona toch, al of niet met acties, geld bijeen wisten te brengen t.b.v. Hart voor Moldavië. Zonder uw bijdragen kunnen we geen hulp bieden in Moldavië. Tenslotte een speciaal bedankje voor de houthakkers, die een recordbedrag bij elkaar gebracht hebben dit jaar.

We gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar in.

Erik Schinkelshoek

## Van geven wordt je warm

De gasprijzen stijgen niet alleen in Nederland, maar ook in Moldavië. Zoals het er nu naar uitziet, zal dit een stijging zijn van bijna 100%. Dit is voor veel Moldaven niet te betalen. Mensen die nu al met bijna niets moeten zien rond te komen, gaan dit zeker niet kunnen opbrengen. Ik vrees dat deze winter er behoorlijk wat bomen zullen sneuvelen. Ook hier mag je niet zomaar bomen kappen, maar wat moet je als het koud wordt en je hebt een stel kleine kinderen? Het mag niet maar zelf begrijp ik het wel dat je 's nachts een boompje kapt om je huisje warm te houden. Nu maar hopen en bidden dat het niet te streng gaat vriezen deze winter.

Gelukkig kon er dit jaar wel een groep Nederlanders langs komen. Twaalf mannen zijn één week hier geweest om hout te hakken voor de allerarmsten in Moldavië. Ze hebben in totaal 60 kuub hout weggewerkt, een prestatie waar je het warm van krijgt! Naast het harde werken was er gelukkig ook tijd voor gezelligheid. Samen genieten van de maaltijden die de koks van het centrum hebben klaargemaakt en een leuk dagje uit. Daarbij hadden ze prachtig weer en konden ze genieten van de prachtige herfstkleuren.

Maar bij het wegbrengen van het hout, hebben deze mannen ook gezien waarom hun werk zo hard nodig is. Alleenstaande moeders die bijna zonder hulp de winter moeten zien door te komen, ouderen die moeten leven van een pensioen, maar dit is bij lange na niet genoeg. Ze zijn in huisjes geweest, wat eigenlijk geen huis meer is. En in deze 'huisjes' moeten ouderen leven zonder voorzieningen, en dat in de winter.

Dit alles maakt veel indruk en geeft ook motivatie. Bij het uitzwaaien hoorde ik ook alleen maar 'tot volgend jaar'. Uiteraard zijn ze weer zeer welkom.

Sam Zwagerman

## Ouderen centrum

Helaas kunnen we door Corona nog steeds bijna geen mensen meer ontvangen bij het ouderen dagcentrum. Momenteel komen er per dag maximaal twee ouderen langs om te kunnen douchen en een kopje thee te drinken. Deze situatie duurt nu al bijna twee jaar en dit maakt de ouderen moedeloos. Het dagcentrum was voor hun een lichtpuntje, iets om voor te leven en dit is nagenoeg weggevalen. Ze krijgen nog wel eten via het Tafeltje-dekje project maar komen bijna hun huis niet uit. Ze kwijnen langzaam weg. Daarentegen zijn we wel heel blij en dankbaar dat de naschoolse opvang wel doorgang kan vinden en dat hierdoor elke dag zo'n 55 kinderen bij ons centrum mogen komen.



## Financiën

Even een voorlopige terugblik op de financiën van Hart voor Moldavië in 2021. Aan het begin van het jaar waren er best wel zorgen over de inkomsten in 2021, aangezien de coronacrisis nog in volle gang was en er geen (sponsor)acties met grote groepen georganiseerd konden worden.

In de loop van 2021 werd duidelijk dat we ons geen zorgen hoefden te maken over de inkomsten. Er werden weer allerlei acties georganiseerd zoals fietstochten, tulpenacties en ook voor het houthakken in oktober is er veel werk verzet om geld in te zamelen. Daarnaast kwam ook de giftenstroom van allerlei donateurs weer op gang.

Hartelijk dank voor uw gebed en steun in 2021.

Hartelijke groeten,

Harro Wichers  
Penningmeester



## Casa Nathanael

De feestdagen staan weer voor de deur: Kerst, Oud & Nieuw, het staat voor gezelligheid en familie. Gezellig is het meestal wel bij ons in Casa Natanael, maar het woord 'familie' is een woord met veel verschillende emoties. Niet al onze kinderen hebben nog ouders, maar ergens hebben ze familie (een oom, een tante, ed), de ene heeft meer contact met ze dan de ander en dat maakt het zo moeilijk. Iedere keer als iemand bezoek krijgt, dan voel je de spanning bij de andere kinderen. We hebben het hier goed met elkaar, maar als er iets gebeurt waardoor er contact is met de biologische familie, dan verandert de hele sfeer in Casa Natanael.

Deze zomer leed ons enige jongetje erg onder het feit dat er geen contact is met zijn ouders. In de jaren dat hij bij ons is, is het me nooit gelukt om zijn ouders op te sporen. Hij kreeg steeds meer angst om te gaan slapen. Ook werd hij steeds drukker en toonde steeds minder interesse in de dagelijkse activiteiten. We vroegen onze achterban om voor hem te bidden. Iemand raadde ons aan om een verzwaringsdeken voor hem te kopen. Dat gaf direct effect: de dagen daarna stond hij 's morgens uitgeslapen op, je zag de verandering in zijn ogen. Niet lang daarna kregen we contact met een oudere halfzus van hem. En een paar weken later kon zij ons melden dat zijn vader was gevonden. Via Skype hebben ze samen kunnen praten. Ik zag het drukke, onrustige manneke veranderen in een opgewekt, gezellig ventje. Hij zei een keer tegen de dominee: "Ik wil niet bij mijn ouders wonen, ik wil in Casa Natanael wonen, maar ik wil zo graag dat ze mij een keertje zien." En nu is hij gezien, eerst door zijn zus en nu door zijn vader. "Nu moeten we mama nog vinden," zei hij van de week. Hij zei het met een grote glimlach, terwijl hij voorheen altijd begon te huilen als hij het over zijn ouders had.

Kerst, Jezus kwam op aarde, Hij verliet Zijn Hemelse thuis. Zal Hij vaak verlangd hebben om weer naar Zijn Vader te gaan? Hij wist dat Zijn Hemelse Vader elk moment bij Hem was. Het is mooi om de verandering in ons jongetje te zien door het kennen van zijn familie. We bidden dat onze Hemelse Vader het gemis mag opvullen bij onze pleegkinderen en bij vele anderen die geen familie om zich heen hebben.

Vanuit Casa Natanael wensen wij jullie gezellige Kerstdagen en Gods rijke zegen voor het nieuwe jaar.

Anatolii & Corinne Natic

**Het bestuur van Hart voor Moldavië wenst u  
fijne feestdagen een gezegend 2022.**



## Dank- en gebedspunten

- We danken de Heer voor de groep houthakkers, die de mensen letterlijk warmte mochten geven.
- We danken de Heer, dat er weer genoeg financiële middelen zijn om de projecten te ondersteunen.
- We bidden de Heer dat de coronacrisis snel voorbij mag gaan en de hulp weer volledig hervat kan worden.



**Hart voor Moldavië**  
Aandacht voor **elkaar**

**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:  
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**

Oosterweg 6, 1619 AC, ANDIJK  
Mail [info@hartvoormoldavie.nl](mailto:info@hartvoormoldavie.nl)  
Web [www.hartvoormoldavie.nl](http://www.hartvoormoldavie.nl)  
Bank **NL43RABO 0310 0423 21**  
KvK **37104614**