

Hart voor Moldavië Nieuws

Psalm 121:1,2

Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen?

Hart voor Moldavië
Aandacht voor **elkaar**

Thuiszorg

Mijn naam is Larissa en ik werk sinds vier jaar in het thuiszorgproject. Daarvoor heb ik veertien jaar gewerkt bij een kleuterschool maar door problemen in de organisatie, ben ik daar gestopt. Ik ben er achter gekomen dat mijn hart ligt bij de thuiszorg. Ik geniet enorm van het contact met onze cliënten.

Momenteel werk ik als enige bij zeven huishoudens. Iedere cliënt is weer anders, wat ervoor zorgt dat er allerlei verschillende maar ook mooie gesprekken ontstaan. Vaak worden er problemen besproken. De meeste mensen zijn erg eenzaam en krijgen bijna nooit bezoek, zelf gaan ze vaak ook niet de deur uit. Ik

vind het mooi dat je naast de werkzaamheden als het schoonmaken van het huisje en het douchen, de mensen kunt helpen door naar hen te luisteren. Misschien is dat wel het belangrijkste van het werk. Ik neem de problemen die ik hoor, niet mee naar huis. Dat is ook verstandig, want anders houd je dit werk niet vol.

Doordat je soms water uit de waterputten moet halen of grote wandkleden moet uitkloppen, is het werk fysiek best zwaar. Maar het geeft me veel voldoening als ik een huis schoon achterlaat.

Het zou goed zijn, als de overheid zelf de thuiszorg zou opzetten. Dit doen zij echter niet waardoor duizenden ouderen op zichzelf zijn aangewezen.

Ooit heb ik, net als vele anderen in Moldavië geprobeerd om in het buitenland te werken. Echter was ik binnen twee maanden alweer terug. Moldavië is mijn land en ik voel mij er thuis. Ook al verdien ik hier minder, ik voel mij wel beter en nuttiger en dat is het belangrijkste.

Larissa Pogreban



Een Koning

Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps 121:1,2)

“Godsdienst is onzin. Religie leidt alleen maar tot oorlogen. Ik geloof er niet in,” zei een collega lang geleden tegen mij. Soms lijkt hij gelijk te krijgen. Kijk naar Noord-Ierland, Afghanistan etc. Maar gaat dat nu echt om godsdienst of gaat dat om macht? De schrijfster Karen Armstrong legt uit dat godsdiensten voortdurend worden gebruikt als legitimatie van geweld. Machthebbers maken religie een onderdeel van hun politieke en culturele strijd.

Lang geleden liep ik hoog in de Italiaanse Alpen en kwam ik plotseling een bordje tegen, waarop de eerste twee versen van psalm 121 stonden uitgeschreven. Daar sta je dan even bij stil en wordt je er stil van. Wat mooi dat iemand hoog in de bergen zo'n bordje neerzet. Godsdienst onzin? Gelukkig geldt dat voor veel mensen juist niet. We mogen onze hulp verwachten van de Here. We mogen onze ogen opheffen en Hem bidden om hulp, om vrede en om gerechtigheid. Voor ons en voor onze naasten in Moldavië. Bidt u mee?

God's zegen en hartelijke groet,
Erik Schinkelshoek

Dank- en gebedspunten

- We willen danken dat de bouw van Casa Natanael Next Step zo mag vorderen.
- We willen bidden dat de projecten die vanwege Corona (deels) stil liggen weer mogen opstarten.

Fam. Zwagerman

De afgelopen zomer hebben wij als gezin een tijdje in Nederland verbleven. Vanwege Corona mochten er tijdens het begin van ons verblijf geen grote groepen mensen bij elkaar komen. Hierdoor hebben wij veel mensen persoonlijk bezocht. Gelukkig bleef er nog genoeg tijd over voor onszelf.

Terug in Moldavië mochten we gelijk veertien dagen in quarantaine. Daar aansluitend kwamen er vijf kinderen bij ons logeren, dit was erg gezellig.

Inmiddels zijn we druk aan het voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Het centrum wordt uitgebreid schoongemaakt en hier en daar is een likje verf nodig.

Helaas mag het ouderencentrum nog niet open zoals wij het vóór Corona gewend waren. Er mogen nu elke dag maar een paar ouderen langs komen om te douchen. Gelukkig krijgen wel alle mensen via Tafeltje Dekje elke dag een warme maaltijd thuis.

Vanaf 1 september zijn de scholen weer open gegaan en start ook de naschoolse opvang. We zijn blij dat deze vijftig kinderen hier wel gebruik van mogen maken.

Sam Zwagerman

Bouw Casa Natanael - Next Step

Wij schreven al eerder over ons nieuwe project, Casa Natanael – Next Step: Een plek voor meisjes uit pleeggezinnen waar ze onder begeleiding zullen leren zelfstandig te leven. De bouw van dit huis is ondertussen in volle gang. Deze zomer hebben drie mannen (broeders uit de omliggende dorpen) de bouw op zich genomen. Beginnende bij de fundering en ondertussen staat er een huis; zijn de binnen muren geplaatst; is er een trap naar boven; zit het dak erop en wordt er gewerkt aan het pleisterwerk aan de buitenkant. Binnen moet er nog veel gebeuren, maar het gaat voorspoedig. En wat wordt het mooi! Het is mooi om dagelijks de groei van dit nieuwe project mee te maken en het verlangen om er de eerste meisjes op te vangen groeit hierdoor ook.

De drie mannen die het huis bouwen, nemen bijna dagelijks hun 16 & 17 jarige zoons mee. De jongens werken zij aan zij met hun vaders. Prachtig om te zien hoe dit gaat. De jongens leren veel deze zomer over het bouwen van een huis, maar één van de vaders zei: "Ik hoop dat ze hierdoor leren hoe belangrijk het is om een goede studie te volgen en dat ze in september met hernieuwde enthousiasme naar school zullen gaan. Met het salaris dat je verdient in de bouw kan je overleven met je gezin, maar een goede studie zal je helpen aan een goede baan waardoor je je familie net wat meer kan geven." Het is mooi om te beseffen dat de naam Casa Natanael – Next Step, zo ook voor deze jongens bedoeld is. Ze worden aangemoedigd door hun vaders om iets van hun levens te maken. Prachtig met de jongens merk ik dat het intensieve contact met hun vaders hun goed doet. Het werk is zwaar, maar ze waarderen de lessen van hun vaders. En zo mag Casa Natanael – Next Step nu al een zegen zijn voor deze jongens.

Bidden jullie mee voor de levens van deze dorpsjongens; voor de meisjes die hier uiteindelijk mogen wonen en voor de voorspoedige voortgang van de bouw.

Corinne Natic-Anbeek



**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**

Oosterweg 6, 1619 AC, ANDIJK
Mail info@hartvoormoldavie.nl
Web www.hartvoormoldavie.nl
Bank **NL43RABO 0310 0423 21**
KvK **37104614**