

# Hart voor Moldavië Nieuws

Openbaring 19:16b

Heer der heren en Koning der koningen'

Hart voor Moldavië  
Aandacht voor **elkaar**

## Het levensverhaal van een pleegkind

Maxim is een paar jaar oud als zijn moeder hem bij zijn oma brengt. Wat er in de voorafgaande jaren is gebeurd weet ik niet. Ik weet wel dat moeder een korte relatie had met Maxim's vader, maar ze zijn nooit getrouwd geweest en leefden ook niet samen. Ook is me verteld dat moeder alcohol verslaafd is en zwierf van de ene naar de andere man. Bij zijn oma leefden al vijf half broers en zussen, ook achtergelaten door zijn moeder. Maar deze kinderen waren al een stuk ouder en gingen al snel hun eigen weg.

Toen Maxim vijf jaar oud was overleed zijn oma. Samen met zijn half broer bleef hij achter bij zijn oom. Naar de kleuterschool ging hij niet en toen hij eenmaal naar school ging leefde hij al meer op straat dan thuis. Het leren lukte niet. Vaak kwam hij zonder schoolspullen naar school en huiswerk maakte hij al helemaal niet. De juf plaatste hem achterin de klas en verder werd er niet meer naar hem omgekeken.

Maxim's oom kreeg geen vat op de jongen. Regelmatig sloot hij hem op in het schuurtje naast hun huis, of sloeg hem met de riem, maar het hielp allemaal niets: de afstand werd alleen maar groter. De kleine Maxim zwierf steeds meer op straat en zijn oom had geen idee meer wat te doen. Regelmatig vroeg hij hulp bij de sociale werkers van het dorp en toen er maar niets veranderde nam hij een besluit: "Ik heb vijf van de kinderen van mijn zus opgevoed, maar deze lukt me niet meer." Hij liet Maxim achter op de stoep van het gemeentehuis.

En zo werden wij op een dag gebeld of we plaats hadden voor een jongetje van negen jaar. Er werd ons direct verteld dat Maxim een moeilijk kind is en naar niemand luistert. Toen ik zijn schoolspullen ging halen had de juf geen goed woord voor hem over: "Dit rot kind gaat het jullie heel moeilijk maken, hier krijg je enorme spijt van."

En met die woorden in gedachten ging ik Maxim ophalen. Toen ik het hek opende bad ik in gedachten: "Heer, laat me alstublieft zien dat het goed komt." Ik deed de deur open en zag een jongetje, met twee angstige ogen en heel veel sproeten. Hij had zo'n guitig koppie, dat ik direct verliefd op hem was en wist dat alles goed zou komen.

Maxim kon niet lezen en schrijven toen hij bij ons kwam, terwijl hij al in groep vier zat. Met veel hulp kan hij het ondertussen wel, maar hij heeft zeker een grote leerachterstand. Waarschijnlijk leert hij ook moeilijk door alcoholgebruik van zijn moeder tijdens de zwangerschap. Hij is een druk jongetje, dat duidelijk aanwezig is. Maar we leerden hem vooral kennen als een heel aanhankelijk ventje. Hij zit nog steeds graag op schoot, dicht tegen je aan. Hij is het liefst hele dagen buiten en helpt graag mee met de verzorging van de dieren. Ondertussen woont hij al ruim drie jaar bij ons, een jongetje waar je alleen maar van kan houden. Maar hij heeft een diepe leegte in zich: "Waar is mijn moeder, waar is mijn vader ..." hij vraagt het zo vaak. Al langere tijd zijn we op zoek voor hem, tot nu toe zonder resultaat. Het maakt hem erg onrustig. Toen we afgelopen jaar een eend met kuikens hadden en deze eend alle kuikens verstoot, was Maxim erg onder de indruk: de eend was een slechte moeder. Dagenlang bleef het hem bezig houden. "Er bestaan ook bij de mensen slechte moeders," zei hij tegen me. We bidden dat hij op een dag zijn moeder weer zal zien. En dat dat misschien het laatste stukje rust in zijn leven mag geven.

Corinne Natic-Anbeek



## Een Koning

'Heer der heren en Koning der koningen' (Openbaring 19:16b)

We hebben eind april koningsdag gevierd en we konden onlangs kijken naar een interview met onze koningin op televisie. Wat is een koning eigenlijk? Hoe willen we dat een koning handelt? Hoe willen we dat een leider handelt? De Israëlieten vroegen om een koning. Samuel waarschuwde hen voor de gevolgen. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Zij zeiden: Nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren (1 Sam 8: 19,20).

Veel koningen en leiders hebben dat inderdaad gedaan of doen dat nu nog, oorlogen voeren, of beter: hun onderdanen oorlogen laten voeren.

Zo niet, Koning Jezus. Hij wordt hier in Openbaringen heldhaftig afgeschilderd, maar Hij is ook het Lam Gods, dat zichzelf (op) geofferd heeft. Hij is de Koning der koningen, voorbeeld voor alle leiders. Hij bekommert zich om mensen. Sterker nog: Hij offert zich op voor mensen. Hij heeft van Zijn Vader alle macht gekregen, maar Hij is de Koning van vrede in plaats van oorlog. Het rijk dat hij bestuurt is blijvend en rust op Goddelijke principes.

Laten we blijven bidden dat deze principes en deze houding van leiders meer en meer gestalte zullen krijgen op deze wereld. Het zou een land als Moldavië bijzonder veel goed doen.

God's zegen en hartelijke groet,

Erik Schinkelshoek

## Voorjaar in Casa Natanael

Voorjaar! De zon schijnt; de ramen gaan open; buitenspelen zonder jas; alles groeit en bloeit .... Heerlijk. Nog even en dan leven we weer meer buiten dan binnen. Maar het brengt ook direct veel werk: begin maart gingen de eieren in de broedmachine en we hadden ook nog twee broedkippen. De kippenstal wordt uitgebreid met vele kuikens. De grond wordt klaargemaakt om te gaan zaaien. In potjes zaaiden we al zaadjes voor tomaatplanten ed. En dagelijks verbazen we ons over hoe snel zo'n klein zaadje groeit. Ondanks dat we in een stad wonen, vinden we het belangrijk dat de kinderen het plattelandsleven kennen. Sommigen zullen als ze groot zijn misschien terugkeren naar het dorp waar ze vandaan komen en dan is het nodig dat ze zich daar kunnen redden. Dus zijn we dagelijks samen buiten bezig. De meeste kinderen vinden het leuk: spitten, zaaien, kippenvoer maken, gras verzamelen voor de konijnen, etc. Het samen bezig zijn brengt ons als gezin ook weer dicht bij elkaar. Het samenwerken verbind en geeft veel gezelligheid. Om daarna moe neer te vallen met een lekker ijsje of wat extra zakgeld. Naast dat we het belangrijk vinden dat de kinderen leren in te tuin te werken, helpt het ons ook om een deel zelfvoorzienend te worden. We verkopen een deel van de eieren en geslachte hanen en konijnen. Het geeft veel zelfvoldoening. Nog een paar weken, dan is het zomer en zal er nog meer werk zijn: groentes inmaken, jam en flessen vruchtensap maken voor de wintervoorraad. We kijken er al naar uit.

Corinne Natic-Anbeek

## Ouders in het buitenland

Ondanks de Corona mogen gelukkig de kinderen van de klassen één tot en met vier wel naar school. De hogere klassen moeten het helaas doen met onlinelessen. Al in klas één (groep drie in Nederland) krijgen de kinderen veel huiswerk mee. Voor sommige kinderen is dit erg moeilijk. Onder andere hierom is er naschoolse opvang.

Dagelijks werk ik in de naschoolse opvang met kinderen uit klas één. Dit zijn acht kinderen, die stuk voor stuk diverse problemen hebben. De meesten hebben moeite met leren en hebben daarbij hulp nodig. Los hiervan wil je er natuurlijk ook op andere manieren voor deze kinderen zijn.

Zo is er een meisje van zeven jaar dat elke dag met rode ogen binnenkomt. Haar moeder werkt in het buitenland en het meisje mist haar enorm. Ze zit vol stress en is volkomen overstuur. Het meisje vertelt dat zij elke avond huilend in slaap valt. Ik heb moeite om mijn tranen te bedwingen maar ik wil er voor haar zijn en aan een huilende juf heeft ze niets. Haar moeder heeft beloofd om volgend jaar definitief terug te keren en niet meer weg te gaan. Helaas weet ik uit ervaring dat veel ouders in Moldavië deze beloftes maken, maar ze komen deze vaak niet na. Het kind krijgt op dat moment weer een beetje hoop, maar als ze meerdere keren hebben ervaren dat deze beloftes niet worden nagekomen, is hun vertrouwen in volwassenen weg. Dit heeft zijn uitwerking in de rest van hun leven.

Ik weet uit ervaring waar dit meisje doorheen gaat en dat doet ontzettend veel pijn. Ik probeer te doen wat in mijn mogelijkheden ligt en geef haar daarbij ondanks de Corona een knuffel. Haar moeder zou dit moeten doen, maar die is er niet. Lieve kleine schat, je moeder houdt vast heel veel van je, maar nu geef ik je een knuffel die je zo hard nodig hebt.

Rodica Zwagerman



## Garage

Eén van de doelen van onze partnerorganisatie Bethania is om zo veel mogelijk winst genererende projecten op te zetten, zodat we minder afhankelijk zijn van sponsorgelden uit het buitenland. Zo zijn er zonnepanelen, zonneboilers en is er een kas met pioenrozen. Verder kon u in onze vorige nieuwsbrief lezen over een recent gestart project, namelijk de bakkerij.

Om nog minder afhankelijk te zijn, zijn we aan het nadenken over het opstarten van een autogarage. De auto's van Bethania zullen voor hun onderhoud hierheen gaan. De kosten voor het onderhoud worden hierdoor minder. Maar daarnaast hopen we ook dat andere klanten ons zullen vinden. We verwachten dat mensen vanuit de kerk en medewerkers van de diverse projecten al snel bij ons langs zullen komen voor het onderhoud.

De juiste man is al gevonden en er is ook een locatie beschikbaar gesteld. Op dit moment zijn we vooral bezig om het startkapitaal bij elkaar te krijgen. Om dit alles financieel onafhankelijk te krijgen, zijn we er nog niet. Uw hulp blijft voorlopig nog nodig.

Sam Zwagerman

## Dank- en gebedspunten

- We willen bidden voor de kinderen in Moldavië, die in moeilijke situaties opgroeien.
- We willen danken voor de impact die de projecten hebben op het leven van de kinderen.



Oosterweg 6, 1619 AC, ANDIJK

Mail [info@hartvoormoldavie.nl](mailto:info@hartvoormoldavie.nl)

Web [www.hartvoormoldavie.nl](http://www.hartvoormoldavie.nl)

Bank **NL43RABO 0310 0423 21**

KvK **37104614**

**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:  
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**