

# Hart voor Moldavië Nieuws

Spreuken 11:25

*Een gulle geveer zal gedijen,  
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.*

Hart voor Moldavië  
Aandacht voor **elkaar**



## Eenzaamheidsvirus

Zoals wellicht bekend leidt het Corona virus in Nederland onder sommige bevolkingsgroepen tot eenzaamheid. Misschien kunt u zich dan ook wel voorstellen dat dit ook in Moldavië ook speelt. Een oudere die normaal gesproken gebruik maakt van het Ouderen centrum sprak mij aan en vertelde in het kort zijn verhaal. Zijn naam is David Barbanoua, 81 jaar oud en komt sinds zeven jaar in het Ouderen centrum. Meneer Barbanoua was getrouwd maar zijn vrouw is spijtig genoeg vier jaar geleden overleden. Samen hadden zij drie kinderen waarvan één dochter inmiddels is overleden. Zij leed aan kanker en helaas heeft zijn andere dochter deze diagnose inmiddels ook gekregen. Zijn zoon is ernstig verslaafd aan alcohol, wat helaas een veel voorkomend probleem is in Moldavië. Ten gevolge van een beroerte tien jaar geleden is hij zelf halfzijdig verlamd en heeft hij spraakproblemen. Hij vertelt mij dat hij het gevoel heeft dat hij helemaal alleen op de wereld is, doordat zijn dochter te ziek is om voor hem te zorgen. Over zijn zoon zegt hij dat die zich alleen maar om zichzelf en de alcohol bekommert.



Het Ouderen centrum is een plek waar meneer heel graag komt, hij weet zelfs nog de precieze datum van zijn eerste dag daar. Echter door de Coronamaatregelen is het centrum nu al bijna één jaar gesloten. Inmiddels mogen hij en de andere ouderen uit het project om beurten één keer per week langs komen om te douchen en haren of nagels te knippen. Dit is voor zijn hygiëne natuurlijk heel fijn maar voor hem is het sociale contact dat in dat uurtje wordt gegeven nog veel belangrijker!

Na dit gesprek spreek ik ook de medewerkers van het Ouderen centrum. Zij vertellen mij dat al hun cliënten het afgelopen jaar hard achteruit zijn gegaan. De meeste van hen zijn ook flink afgevallen. In Moldavië is het niet gebruikelijk dat men dieren binnen houdt, zoals wij in Nederland. Echter zijn er nu verschillende ouderen die wel een dier in huis genomen hebben, puur om tegen te kunnen praten. Ook wordt er een voorbeeld gegeven van een mevrouw die aangeeft moeite te krijgen met praten, aangezien ze niemand meer spreekt. Door de medewerkers wordt aangegeven dat de ouderen de moed beginnen te verliezen. We doen wat mogelijk is voor deze mensen, binnen de maatregelen die momenteel gelden in Moldavië. Verder kunnen we alleen maar bidden en hopen dat het virus snel verdwenen is.

## Brandhout

In voorgaande jaren kwamen er elke winter meerdere mensen naar Moldavië om hout te hakken voor verschillende arme gezinnen. Om bekende redenen konden zij dit jaar helaas niet komen. Desondanks is er wel geld ingezameld waardoor er alsnog veertien gezinnen van brandhout konden worden voorzien. Dit was ook hard nodig, want de thermometer wees op sommige dagen -twintig graden Celsius aan. Jullie hebben deze mensen letterlijk niet in de kou laten staan dus namens de ontvangers hartelijk dank! Sam Zwagerman



## Gulle geveer

*Een gulle geveer zal gedijen,  
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. (Spreuken 11:25)*

Salomo kan zo heerlijk kort en krachtig een waarheid neerzetten. Zoals de tekst hierboven. In deze moderne tijd lijkt geven voor velen niet vanzelfsprekend. Waarom zou je iets weggeven? De tekst geeft aan dat het ook effect zal hebben op jezelf. Merkwaardig? Of niet? Hoe leuk is het om een dierbare een cadeau te geven en te zien hoe hij of zij ervan geniet. Dat doet ons mensen goed.

Veel van de mensen die in onze video's of fotoseries voorkomen, heb ik persoonlijk mogen ontmoeten. Dat maakt ze ook dierbaar. Dat maakt het speciaal om aan hen te mogen geven. Want dat dierbare, die liefde voor elkaar. Dat hoort erbij. Door uw giften kunnen wij veel mensen helpen.

Neem nou oma Eugenia. Ze ligt veel op bed in een heel klein huisje. We mochten haar deze winter twee maal een vrachtje hout geven, zodat ze haar kachel kan stoken. We geven haar dagelijks een maaltijd en er is een vrijwilliger die haar twee keer per dag bezoekt. Sam Zwagerman noemt dit een vrijwilliger met een gouden hart. Wat mij betreft heeft hij gelijk. Geven is goed voor ons. Realiseren we ons dat wel voldoende?

God's zegen en hartelijke groet,  
Erik Schinkelshoek

God's zegen en hartelijke groet,

Erik Schinkelshoek

## Bakkerij

Zoals al in eerdere nieuwsbrieven beschreven waren er plannen om een bakkerij op te richten, onder andere om de projecten meer zelfvoorzienend te maken. Door geld te verdienen met de broden is het de bedoeling dat we steeds minder afhankelijk zijn van sponsoren.

We zijn nu een tijdje verder en kunnen vermelden dat de eerste broden zijn gebakken! Het zijn zuurdesembroden zonder toevoegingen en ik kan uit eigen ervaring zeggen dat ze erg lekker smaken. Het is nu nog een erg kleine productie maar de hoop is dat we met kleine stappen steeds groter gaan worden.

Het leuke is dat we de oven van de bakkerij ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Zo is er op de laatste schooldag voor de kerstvakantie voor alle kinderen en het personeel pizza's gebakken. De eerste pizza's waren meer vierkant dan rond maar na 50 stuks werden ze steeds beter! De kinderen vonden ze in ieder geval super lekker.

Sam Zwagerman



## Next Step!

Moldavië, het armste land van Europa. Weinig economisch perspectief. Kinderen leven met verwaarlozing, onveiligheid en geweld. In Casa Natanael bieden Corinne en Toyla al vele jaren een thuis voor kinderen. Als geschenk van God. Voor hen.

En nu...de kinderen worden volwassen. Ze staan voor een reuzestap: alleen staande blijven in de harde samenleving van Moldavië. Zonder Casa Natanael. Met het risico dat het alsnog mis gaat.

Daarom is er Next Step! Er wordt een huis gebouwd om zelfstandig te leven. Naast Casa Natanael. Zodat Toyla en Corinne hen in hun proces kunnen blijven steunen. Om zo te groeien tot zelfstandig burger van Moldavië.



Helpt u mee om dit mooie plan te realiseren?

Dat kan door te doneren!

[Klik](#), scan de QR-code of maak uw bedrag over op het rekeningnummer van stichting Hart voor Moldavië:

NL 43 RABO 0310 0423 21

Onder vermelding van CasaNatanael-Next step



## Dank- en gebedspunten

- We bidden de Heer voor allen die in deze tijd eenzaam zijn.
- We bidden de Heer coronacrisis snel voorbij mag gaan en de hulp weer volledig hervat kan worden.
- We danken de Heer voor het werk dat ondanks de crisis nog wel door kan gaan.



**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:  
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**

Oosterweg 6, 1619 AC, ANDIJK  
Mail [info@hartvoormoldavie.nl](mailto:info@hartvoormoldavie.nl)  
Web [www.hartvoormoldavie.nl](http://www.hartvoormoldavie.nl)  
Bank **NL43RABO 0310 0423 21**  
KvK **37104614**