

# Hart voor Moldavië Nieuws

Romeinen 12:12:

*Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.*

Hart voor Moldavië  
Aandacht voor **elkaar**

## Tien jaar een geschenk van God

Het was december 2010 toen Casa Natanael haar deuren opende. Het was kerstvakantie en de eerste kinderen mochten een vakantie bij mij (ik was toen nog niet getrouwd) in huis doorbrengen. Het begin van tien jaar opvang in Casa Natanael. Het doel van Casa Natanael was in die tijd om kinderen uit het kindertehuis van Rezina in de weekenden en vakanties op te vangen. De eerste jaren kwam er iedere week een groep van zes tot acht kinderen om even te ontsnappen aan het harde leven.



In 2013 trouwde ik met Anatolii en gaven we samen de kinderen de mogelijkheid om het leven in een gezin te ervaren. Vooral in de zomervakanties, als we drie maanden samen in Casa Natanael doorbrachten ontstonden diepe relaties.

Toen in 2015 de kindertehuizen in Moldavië sloten en wij gevraagd werden om een aantal kinderen permanent op te vangen was de beslissing snel gemaakt. En zo werden we een groot pleeggezin. We kregen drie kinderen uit het kindertehuis, maar al snel volgden er vele kinderen die voor korte of langere tijd opvang nodig hadden. Ondertussen zijn er in tien jaar tijd 58 kinderen opgevangen in Casa Natanael.

Onze familie samenstelling verandert constant: soms hebben we 3 kinderen, soms acht en soms zelfs twaalf. Op dit moment hebben we vijf permanente kinderen in Casa Natanael. De oudste heeft bijna alle tien jaar meegemaakt, voor haar is dit haar thuis. Met veel van de 58 kinderen hebben we nog contact. Niet iedereen is goed terecht gekomen, er zit er eentje in de gevangenis, eentje in een afkickklinik.... Maar we zien ook families die weer herenigt zijn en kinderen die thuis weer een veilige basis hebben gevonden.

Wat we vaak van de kinderen horen, is dat ze geraakt worden door de rust hier in huis. Wij mogen de kinderen een familieleven laten zien zoals God het bedoeld heeft: liefde en aandacht voor elkaar. We leren de kinderen over de liefde van de Heer voor hen, dat Hij hen ziet, hen beschermt en hun Vader wil zijn in hun leven. Met vallen en opstaan leren we samen om te vertrouwen op onze Heer. We kijken dankbaar terug op deze tien jaren en mogen belijden dat de naam van ons huis: Natanael – wat betekent: geschenk van God, ook echt waarheid is geworden voor deze kinderen, maar zeker ook voor ons.

Anatolii & Corinne Natic

## Meer dan een bed

Aliona en Alexandru, zijn beide meervoudig gehandicapt. Hun moeder draag de zorg voor haar beide inmiddels volwassen kinderen. Wij hebben kunnen helpen met het schenken van in hoogte verstelbare bedden. Voor hen was dit anders nooit mogelijk geweest. De mensen die dit mogelijk hebben gemaakt worden ontzettend bedankt!

Sam Zwagerman

## Hoop

We hopen op de spoedige beschikbaarheid van een vaccin. We kunnen bijna niet wachten tot we weer enigszins normaal kunnen leven, zoals we gewend waren. Misschien vinden we wel dat we hier recht op hebben.

Als ik mezelf betrap op die gedachte, dan moet ik toch even denken aan Moldavië. De mensen daar hopen ook. Al jaren op betere tijden: geen corruptie, geen honger, goede gezondheidszorg. Ook zij zouden zo graag leven als de meeste mensen in Europa. Hoewel, sommigen kennen dat leven niet eens, hebben dat nooit mogen ervaren.

Wat mij veel hoop geeft is de bereidwilligheid van mensen om anderen te helpen. Er kwam een jongetje op ons pad met een zeldzame erfelijke aandoening wat ervoor zorgde dat hij niet kon lopen. Het jochie is net drie jaar geworden. Zijn ouders zorgen goed voor hem, zonder alcoholproblemen gelukkig. Er is een oproep gedaan aan een deel van onze achterban. Het geld dat nodig was voor een operatie om lopen weer mogelijk te maken, was heel snel binnen. Hij kan nu geopereerd worden. Zoiets geeft mij hoop. Laten we volharden in gebed.

Gezegende feestdagen en hartelijke groet,

Erik Schinkelshoek



## Financiën

We zijn God dankbaar voor alle middelen die we mochten ontvangen en weer mochten doorbetalen aan Stichting Bethania in Tintereni en aan Casa Nathanael in Rezina.

De stand van zaken over de periode januari t/m september 2020. We mochten in de eerste negen maanden van 2020 een bedrag van € 73.000 ontvangen voor de projecten. Dit is aanzienlijk minder dan in 2019.

We merken dat door de coronacrisis kerkelijke activiteiten stil liggen en er hierdoor minder geld binnen komt. Ook merken we dat velen onzeker zijn over de toekomst en er daardoor minder giften gedaan worden.

Volgens de eind 2019 vastgestelde begrotingen is er in drie kwartalen 2020 een bedrag van € 105.000 betaald voor de verschillende projecten. We mogen dankbaar zijn dat we voldoende buffers hebben om dit tekort voor dit jaar op te vangen.

We mogen er op vertrouwen dat onze Vader in de hemel ook in tijden van coronacrisis zorgt voor de mensen in Moldavië en voor ons in Nederland.

Dank u wel voor uw giften en uw betrokkenheid!

Hartelijke groet,  
Harro Wichers  
Peningmeester

## Hart voor een Kind!

Pleegouders doen overal ter wereld geweldig werk, zo ook in Moldavië. Mensen die zich belangeloos willen inzetten voor een kind in nood, verdienen onze steun.

Gelukkig kan Hart voor Moldavië elf pleeggezinnen ondersteunen met in totaal 40 kinderen. Wij doen dat door voor elk pleegkind een sponsor te zoeken. Het pleegkind dat gesponsord wordt krijgt niet zelf het sponsorgeld in handen, de pleegouders krijgen dit geld om deze kinderen te onderhouden.

Doordat je in Moldavië vanuit de overheid niet alle steun krijgt, is pleegouder zijn niet altijd gemakkelijk. Je wordt niet begeleid in de omgang met het kind, dat vaak een zware rugtas heeft. Bij overheidsinstanties zoals gezondheidszorg en onderwijs moeten de pleegouders vechten voor hun rechten, er is niemand die hen daarbij helpt. En reken er maar niet op dat deze instanties enig begrip tonen voor een pleegkind dat zich soms wat anders gedraagt. Geregeld hebben de pleegouders te maken met kinderen die problemen met zich mee nemen uit een overwerkt verleden. Vaak zijn er problemen met de biologisch ouders of andere familieleden van de kinderen, ook daar is weinig tot geen begeleiding in door de overheid.

Als organisatie proberen wij op al deze punten de pleeggezinnen te helpen. Niet alleen financieel, hoewel dat ook hard nodig is. Maar ook door ondersteuning te geven in de vorm van adviezen, begeleiding bij medische zorg, hulp bij documenten en vooral door een luisterend oor te bieden aan die ouders. Vanuit Moldavië doen we er alles aan om kinderen die in de knel zitten te helpen en met name de pleegouders bij te staan.

### Michai

Michai is een jongentje van 3 jaar heeft spastische paraparese ofwel het Strümpell-Lorrain-syndroom. Zijn ouders hebben niet de financiële middelen om hem te laten behandelen. Gelukkig zijn er mensen in Nederland bereid gevonden om hierin te ondersteunen. Hopelijk kan hij nog dit jaar geholpen worden. De dank van zijn ouders is niet in woorden uit te drukken!

Sam Zwagerman



**Het bestuur van Hart voor Moldavië wenst u  
fijne feestdagen een gezegend 2021.**

## Dank- en gebedspunten

- We danken de Heer dat Casa Nathanael al tien jaar een geschenk van God mag zijn.
- We bidden de Heer coronacrisis snel voorbij mag gaan en de hulp weer volledig hervat kan worden.
- We danken de Heer dat er een buffer mag zijn zodat projecten doorgang kunnen vinden en wij bidden dat komend jaar de giften weer zullen toenemen.



**Hart voor Moldavië**  
Aandacht voor **elkaar**

Oosterweg 6, 1619 AC, ANDIJK

Mail [info@hartvoormoldavie.nl](mailto:info@hartvoormoldavie.nl)

Web [www.hartvoormoldavie.nl](http://www.hartvoormoldavie.nl)

Bank **NL43RABO 0310 0423 21**

KvK **37104614**

**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:  
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**