

Hart voor Moldavië Nieuws

1 Korintiërs 12:26: Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

Hart voor Moldavië
Aandacht voor **elkaar**

Oud in 2020

Beste mensen, wat is in een paar maanden tijd de wereld veranderd. COVID houdt ons allemaal in de greep. Ook bij ons in Moldavië is het leven er niet beter op geworden. Aan het begin van de crisis mocht je alleen naar buiten als het echt nodig was en droeg iedereen een mondkapje. Rijen mensen stonden buiten voor de winkel die maar een paar mensen per keer binnen liet. Inmiddels is het iets vrijer geworden maar zeker niet zo vrij als bij jullie in Nederland. Ik kan het weten want we zijn net terug van een bezoek aan Nederland. Maar al die beperkingen die ons het leven er niet leuker op maken is nog niets vergeleken met wat de ouderen in Moldavië op dit moment meemaken. Wij mogen bijvoorbeeld geen thuiszorg meer verlenen. Oké, mogen snel een voedselpakket afgeven, maar dan moeten we direct weer vertrekken. We zien ouderen vervuult in bed liggen en moeten zeggen: "heb nog even geduld". Maar hoe lang moeten we dit nog zeggen? Wij zijn bij ouderen geweest die het voedselpakket niet meer wilden aannemen, omdat ze niet meer verder willen in het leven. Ouderen waar niemand meer langs komt omdat mensen bang voor elkaar zijn geworden vanwege een virus. De vraag komt bij me op wat erger is, het virus of de eenzaamheid/afstandelijkheid? We hebben gezien dat er mensen zijn die alleen nog bedorven voedsel in huis hebben. Deze mensen zijn afhankelijk van anderen, maar die durven niet meer te komen. Wat een ongelofelijk drama speelt zich hier af. We hebben ons best gedaan om contact te houden met alle mensen die deelnemen aan onze projecten. We hebben voedselpakketten rond gebracht, en geprobeerd een hart onder de riem te steken bij de mensen die er helemaal doorheen zaten, maar het voelt niet goed. Je zou zo graag meer willen doen voor de mensen die je ziet weg kwijnen.

Sam Zwagerman

Algemeen

Door de coronacrisis zijn bij onze twee naschoolse dagcentrums en twee dagcentrums voor ouderen dicht. Per september hopen we dat de naschoolse opvang weer gedeeltelijk open kan gaan. De dagcentrums voor ouderen blijven zeer waarschijnlijk dit jaar nog dicht. Wel proberen we tafeltje-dekje per september weer op te starten. We doen ons uiterste best om in deze crisis de mensen bij te staan. Bid voor het hele team hier op de werkvloer want het is echt niet makkelijk voor ons. We zien ouderen weg kwijnen en kinderen afzakken naar de straat in plaatst van school.



Pijn

De vakantieperiode is weer voorbij. Het was anders dit jaar, maar ik hoop dat u toch een goede zomer hebt gehad. We gaan weer richting herfst en winter, een periode die in Moldavië tot extra zorgen leidt. Is er voldoende hout om de kachel te stoken? Krijg ik nog wel bezoek als het buiten koud en guur is? Gelukkig kunnen we doorgaan met tafeltje-dekje, maar helaas kan de thuiszorg nog niet verder en dat doet pijn.

Dat doet pijn bij de medewerkers van Bethania in Moldavië, maar meer nog bij de ouderen die deze zorg zo hard nodig hebben. We doen wat we kunnen binnen de beperkingen door COVID. We zijn dan ook heel blij met de giften die we mogen ontvangen uit diverse kerken en van vele particuliere gulle gevers. We zetten uw giften graag in om degenen die het hard nodig hebben met respect te behandelen en hun leven te verbeteren.

Het is mooi om te zien dat velen bovenstaande Bijbeltekst ter harte nemen en een offer willen brengen voor mensen in Moldavië die 'pijn lijden', zodat zij weer met respect behandeld kunnen worden. Ons motto 'Aandacht voor elkaar' betekent meer dan helpen. Het betekent vooral ook de ander serieus nemen en behandelen als schepsel van onze Heer. Met respect dus. Blijft u onze stichting steunen?

God's zegen en hartelijke groet,

Erik Schinkelshoek

Pleegzorg

Hart voor Moldavië ondersteund in totaal 40 pleegkinderen die verdeelt zijn over tien pleeggezinnen. En die 40 kinderen moesten van de een op de andere dag thuisonderwijs volgen. De scholen, ouders en kinderen waren compleet niet voorbereid. Leraren die het zelf maar moeten uitzoeken hoe ze via internet les gaan geven dus had iedere leerkracht zijn eigen methode en programma. Ouders die in sommige gevallen plotseling zes pleegkinderen thuis moesten begeleiden en dat naast hun eigen werkzaamheden. Kinderen die spanningen voelen en daardoor moeilijk gedrag vertonen. De spanningen liepen soms hoog op, respect voor alle ouders die in deze tijd, deze kinderen blijven steunen. Dagelijks waren de kinderen en ouders tot 's avonds laat bezig om het huiswerk voor elkaar te krijgen. Wij hebben de gezinnen ondersteund door in het begin van de coronacrisis vooral veel te bellen. Ouders en kinderen moed in te spreken, ouders wegwijs te maken in het digitale onderwijs en informatie te geven over wat COVID nu eigenlijk inhoud en hoe je je kunt beschermen. Na een paar maanden zijn we begonnen de gezinnen weer te bezoeken en hen te ondersteunen met kleding en voedselpakketten. Normaal eten de kinderen hun lunch in Moldavië op school, maar door COVID blijven de kinderen nu thuis en eten ze dus ook thuis waardoor de pleeggezinnen extra kosten hebben gemaakt. We hopen en bidden dat de scholen weer in september gaan beginnen, zoals het er nu uitziet gaan ze op halve kracht weer beginnen.

Sam Zwagerman

Casa Natanael

In de afgelopen weken hebben we twee kinderen zien vertrekken uit ons gezin. Victor (16) woonde 4 jaar bij ons in Casa Natanael omdat beide ouders overleden waren. Deze zomer bleek dat hij nog een tante heeft die jaren in het buitenland werkte. Ze is nu teruggekeerd naar Moldavië en wil de zorg voor Ruslan op zich nemen. Ik ben er een voorstander van dat kinderen bij familie opgroeien als dat mogelijk is, maar het is ook moeilijk om na zoveel jaren afscheid te nemen. De andere die deze zomer vertrok was Alexandru (20). Hij was in het voorjaar op zichzelf gaan wonen. Hij had een goede baan en was op weg om meer zelfstandig te worden. Alexandru heeft jaren lang in een kindertehuis gewoond en kwam al 10 jaar in Casa Natanael, sinds 2015 woonde hij hier volledig. Het op zichzelf gaan wonen was een grote stap, maar wij dachten dat hij daar zeker klaar voor was. Dagelijks hadden we contact en het leek in eerste instantie goed te gaan. Veel kinderen die opgegroeid zijn in de Moldaafse kindertehuizen zijn het vertrouwen in mensen kwijtgeraakt. Ook verlangen ze naar een soort vrijheid waarbij ze geen rekenschap meer willen afleggen naar anderen. En dit zagen we ook bij Alexandru gebeuren. Deze zomer heeft hij zomaar zijn baan opgezegd. Hij dacht in de hoofdstad een beter leven te vinden. Maar daar kwam hij al snel van terug. Toch wilde hij geen hulp in het zoeken naar nieuw werk en hij vertrok naar zijn vader (die in al die jaren nooit naar hem omgekeken heeft). Zijn vader heeft hem allerlei leugens over ons verteld met het gevolg dat hij nu helemaal geen contact meer met ons wil. We beseffen ons goed dat dit beschadigde kinderen zijn, ze hebben een lange weg te gaan in het vinden dan hun plek in de maatschappij. Het doet me verdriet om te zien dat wij hem nu los moeten laten. Beide kinderen laten een grote lege plek achter in Casa Natanael. In de afgelopen 2 jaar zijn we van een jongenshuishouden (4 jongens en 1 meisje) veranderd in een meisjeshuishouden (4 meisjes en 1 jongen). Zulke veranderingen zijn intensief en emotioneel voor iedereen. Alexandru en Victor leggen we in God's Handen. Wij mochten een aantal jaren voor hen zorgen, we bidden en vertrouwen erop dat God verder zal werken in hun levens.

Hartelijke groeten,
Anatolii & Corinne



Dank- en gebedspunten

- Dank dat iedereen van ons team gezond is.
- Dank dat geen van de deelnemers aan de projecten ziek is geworden.
- Dank voor de pleegouders voor hun ongelofelijk inzet.
- Bid voor de ouderen in Moldavië die het zo bijzonder moeilijk hebben.
- Bid dat er genoeg financiën mogen binnen komen om de hulp te kunnen doorzetten.



**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**

Oosterweg 6, 1619 AC, ANDIJK
Mail info@hartvoormoldavie.nl
Web www.hartvoormoldavie.nl
Bank **NL43RABO 0310 0423 21**
KvK **37104614**