

# Hart voor Moldavië Nieuws

Exodus 20:8 Houd je aan de heilige rustdag. Die dag is voor Mij (Basisbijbel)

Hart voor Moldavië  
Aandacht voor **elkaar**

## Geen school!

Het was de droom van de kinderen: niet meer naar school en wat hebben ze gejuicht op de dag dat ik vertelde dat ze een paar weken thuis zouden blijven. Maar wat viel dat uiteindelijk tegen. Zes kinderen, waarvan er vijf moeilijk lerend zijn, in een slecht georganiseerd Moldaafs schoolsysteem. Ons gezin, waar we rust en veiligheid proberen te bieden, werd opeens een enorme chaos in een web van lessen op verschillende applicaties op telefoons; verspreid over de hele dag (en vaak ook nog in het weekend); huiswerk dat de kinderen niet begrijpen; boze leerkrachten als er niet op tijd huiswerk ingeleverd wordt; en veel, heel veel frustraties bij ons als pleegouders. Ik, Corinne, was vaak tot eind van de middag met de kinderen bezig met schoolwerk, Tolya nam alle huishoudelijke taken op zich.



Wat ik het meeste miste was: het gewoon moeder zijn. Opeens ben je leerkracht; huiswerkbegeleidster; controleur of alles wel gebeurt wat er aan lessen wordt opgegeven; en een soort IT-er voor alle applicaties en programma's waarmee gewerkt moet worden, maar de moederlijke zorg voor deze toch al beschadigde kinderen, daar leek geen ruimte meer voor. En dat is juist wat ze zo nodig hebben. Dagelijks was er wel een kind dat huilend op schoot kroop, omdat alles zo chaotisch was en omdat het leren gewoon zo moeilijk is voor ze. En tijdens één van die knuffelmomenten besefte ik me opeens dat ze hier thuis in huilen mogen uitbarsten tijdens de les. Zoiets zal op school niet snel gebeuren, daar moet je je toch altijd maar groot houden, terwijl je zo weinig begrijpt van alles. En zo kunnen we gelukkig toch ook positieve momenten vinden in deze rare tijd.

Iedere avond sluiten we samen de dag af. Verwoorden we met elkaar dat het niet makkelijk is. Kijken we naar de mooie dingen van de dag. En bidden we samen voor nieuwe kracht voor de volgende dag en voor liefde en geduld met elkaar. En dat laatste vind ik nog het mooiste: we zijn zo verschillend; alle kinderen hebben hun eigen traumatische verleden; we leven opeens weken op elkaars lip; maar de manier hoe ze met elkaar omgaan was en is nog steeds zo liefdevol. Zoiets kan alleen God bewerkstelligen.

## Brood

Ook is er mooi nieuws te melden in deze lastige tijd. We hebben vergevorderde plannen om ons eigen brood te gaan bakken. Voor de corona crisis voorzagen we bijna 200 mensen dagelijks van eten. Hopelijk is de crisis snel voorbij en kunnen we dit weer opstarten. We hebben plannen gemaakt om zelf een kleine bakkerij op te starten en het ziet er naar uit dat dit met behulp van verschillende donateurs mogelijk kan worden gemaakt. Het idee is ook om kwaliteitsbrood te gaan maken iets wat onze deelnemers van de projecten zich anders nooit kunnen permitteren. Een voedzaam en een gezond brood is onze bedoeling.

## Op de rem

In een krant lees ik iemands voorstel om de zondagsrust weer in ere te herstellen, niet op Christelijke gronden, maar omdat hij ontdekt dat even afremmen een verademing is. Bijzonder toch? Plotseling krijgt het leven een andere dynamiek. Minder contacten, minder op stap, minder snelheid, minder drukte. De 24 uren-economie is afgeremd. Even tijd voor overdenking en genieten van de kleine dingen.

De Bijbel leert ons ook af te remmen. Bovenstaand vierde gebod is daar een voorbeeld van. De Schepper weet wat goed voor ons is.

Maar in de zorg is het wel druk. En er is ook angst en afstand in plaats van nabijheid. In Moldavië kunnen we niet de ouderen helpen zoals we gewend waren. Wel tafeltjedekje, wel pleegzorg, geen thuiszorg, geen ouderen in ons centrum en geen naschoolse opvang voor kinderen.

Laten we hopen en bidden dat de angst en de afstand snel weggenomen mogen worden, maar ook dat deze periode ons weer wat menselijker maakt en dichter bij God brengt.

God's zegen en hartelijke groet,  
Erik Schinkelshoek

## Postadres

De stichting heeft in de loop van de jaren verschillende postadressen gebruikt, en op veel daarvan komt nog regelmatig post binnen. En het postadres van de stichting is wederom veranderd, daarom de vraag aan iedereen die wel eens post stuurt naar Hart voor Moldavië dit voortaan te doen naar:

**Oosterweg 6  
1619AC Andijk**

Bij voorbaat dank,  
Willem Zwagerman

## Financiën 2020

In de bestuursvergadering van 20 april 2020 is de jaarrekening van 2019 vastgesteld. Deze kunt u terug vinden op de website van onze stichting [www.hartvoormoldavië.nl](http://www.hartvoormoldavië.nl).

We zijn God dankbaar voor alle middelen die we mochten ontvangen zodat we deze konden doorbetalen aan Stichting Bethania in Tintereni en aan Casa Nathanael in Rezina.

We mochten in het eerste kwartaal van 2020 een bedrag van € 20.000 ontvangen voor de projecten. Dit is aanzienlijk lager dan in 2019.

We merken dat door de Corona crisis kerkelijke activiteiten stil liggen en er hierdoor minder geld binnen komt. Verder merken we dat iedereen onzeker is over de toekomst en dat er daardoor minder giften gedaan worden.

Volgens de eind 2019 vastgestelde begrotingen is er in het 1e kwartaal €30.000 betaald, voor de verschillende projecten.

We mogen er op vertrouwen dat onze Vader in de hemel ook in tijden van Corona crisis zorgt voor de mensen in Moldavië en voor ons in Nederland.

Dank u wel voor uw giften en uw betrokkenheid!

Hartelijke groet,  
Harro Wichers  
Penningmeester

## Dank- en gebedspunten

- We danken dat al de medewerkers van Bethania gezond zijn.
- We danken dat we ondanks de moeilijkheden toch mensen kunnen bijstaan.
- We danken voor alle mensen die helpen het werk in Moldavië mogelijk te maken.
- Corinne & Tolya en Rodica & Sam hebben er voor gekozen tijdens de corona uitbraak in Moldavië te blijven om hun werk door te zetten. Bid voor hen dat er niet iets gebeurt waardoor ze eigenlijk terug zouden moeten naar Nederland, wat nu niet mogelijk is.
- We bidden voor de mensen die hun baan verloren hebben en geen inkomen meer hebben om voor hun gezin te zorgen.

## Bijzondere tijden

Het Corona virus heeft een grote impact op de mensheid, zo ook bij ons. De dagopvang voor de ouderen is dicht, het centrum voor de naschoolse opvang is dicht. Bezoeken aan pleeggezinnen worden niet meer gedaan en ook de thuiszorg wordt niet meer gegeven. Maar ons werk gaat door, ook al is dat soms niet makkelijk. We brengen voedselpakketten rond, brengen zo nodig mensen naar het ziekenhuis, we houden telefonisch contact met eenzame ouderen. Ook met de pleegzinnen houden we nauw contact, al is het op afstand. Sommige gezinnen hebben zes pleegkinderen, naast hun eigen kinderen. En al die kinderen moeten thuis onderwijs krijgen, ga er maar aanstaan. Veel pleegouders hadden geen idee hoe ze dit via internet voor elkaar moesten krijgen. Er zijn kinderen weggelopen en later door de politie terug gebracht waarna zij veertien dagen verplicht in quarantaine moesten blijven. Al die gezinnen proberen we zo veel mogelijk te monitoren. Tijdens het rond brengen van de voedselpakketten komen we bij ouderen binnen die erg vervuild zijn. Maar we mogen nog geen thuiszorg verlenen. Het is moeilijk om al die oude mensen te zien, in vaak kleine huisjes, door iedereen verlaten. We doen ons best ze bij te staan, maar je zou zo graag iets meer willen betekenen. Ook de kinderen van de naschoolse opvang kunnen via internet een beroep op ons doen, zodat onze leraressen hen zoveel mogelijk kunnen helpen. Maar er zijn veel families die geen internet hebben, omdat ze dat niet kunnen betalen. Hoe gaan die kinderen het straks doen als ze met zo'n achterstand weer naar school gaan? Ik maak me zorgen om hen. Als ik naar het Nederlandse nieuws kijk, zie ik dat er dingen worden opgestart zodat ouderen iets minder eenzaam zijn, prachtig om te zien. Dat mensen naar elkaar gaan omzien, dat zijn hoopvolle berichten. Ik doe een beroep op u, blijf omzien naar uw naaste, ook uw verre naasten, die het nu nog harder nodig hebben als voorheen. Sommigen van u hebben met eigen ogen gezien hoe de harde werkelijkheid is voor veel kinderen en ouderen in Moldavië, het is nu nog moeilijker voor hen. Het zijn onzekere tijden waarin we leven, maar één zekerheid hebben we, God is bij ons.



**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:  
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**

Oosterweg 6, 1619 AC, ANDIJK  
Mail [info@hartvoormoldavië.nl](mailto:info@hartvoormoldavië.nl)  
Web [www.hartvoormoldavië.nl](http://www.hartvoormoldavië.nl)  
Bank **NL43RABO 0310 0423 21**  
KvK **37104614**