

Hart voor Moldavië Nieuws

1 Cor 12: 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

Hart voor Moldavië
Aandacht voor **elkaar**



Casa Natanael – Next Step

In Casa Natanael worden al vele jaren kinderen opgevangen die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Er zijn op dit moment zeven kinderen in de leeftijd van zeven t/m negentien jaar. Nu de kinderen ouder worden kijken we naar de toekomst. Door de leerachterstanden bij onze kinderen en hun traumatische verleden is het niet eenvoudig voor hen om een zelfstandig leven te leiden. Daarom hebben we begin 2019 het huis met de grond naast Casa Natanael gekocht. Hier willen we een kleine wooneenheid gaan bouwen om de kinderen voor een bepaalde tijd te blijven begeleiden en helpen naar volwassenheid tot ze op eigen benen kunnen staan.

De verdere grond willen we gebruiken om de kinderen nu al te leren hoe ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien (heel normaal in Moldavië). We fokken al verschillende dieren (konijnen, kippen, kalkoenen) en zullen een moestuin aanleggen. Zo verbouwen we ons eigen voedsel. Dit geeft ook de mogelijkheid om een deel te verkopen. Het zal in de toekomst helpen om het budget van Casa Natanael te verlagen en steeds meer zelfvoorzienend te worden.

Vandaar de naam: Casa Natanael – Next Step: Een volgende stap voor Casa Natanael om zo ver mogelijk zelfvoorzienend te worden. Een volgende stap voor de kinderen naar zelfstandigheid.

Helpt u mee om dit te realiseren?

Corinne Natic



Terugblik op 2019

1 Cor 12: 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

Zo tegen het eind van het jaar krijg ik altijd het verzoek om terug te kijken op het jaar en daar een stukje over te schrijven. En als ik dan de verschillende dingen die gebeurd zijn langs zie komen, dan zie ik daarin de enorme diversiteit van het lichaam van Christus. U hebt ons in het afgelopen jaar geholpen met o.a. houthakken (meermaals), tulpenverkoop, winterbuffet en andere maaltijden, zendingszondagen in diverse gemeentes, volleybaltoernooi, het leiden van een kinderkamp in Moldavië en het meewerken in het ouderenproject. En dat naast doorlopend gebed en geldelijke ondersteuning. En dan heb ik vast nog het een en ander gemist.

Corinne en Tolya hebben een enerverend jaar meegemaakt. Twee nieuwe meisjes, Adriana en Ionela; aankoop van het huis naast Casa Natanael om uit te kunnen breiden; een moeilijke periode met een van de jongens in huis; bezoek vanuit Nederland en tenslotte een feestje in Nederland van Corinne's 25 jarig jubileum in Roemenië en Moldavië.

Sam en Rodica hebben in 2019 gezocht naar de beste plek voor hen. Dat bleek uiteindelijk toch weer in Moldavië te zijn. Dit keer op uitnodiging van Igor Kohaniuk. Sam is bijvoorbeeld beter op z'n plek in de directe contacten met de mensen in Moldavië dan in een bestuur in Nederland dat op afstand zaken regelt. Ieder z'n ding en ieder z'n kracht en ieder z'n gaven. Is dat niet waar 1 Cor 12 over gaat? Ik word blij van die diversiteit in het Koninkrijk van God.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe,

Erik Schinkelshoek

Bedankt

Ook dit jaar konden we weer rekenen op uw financiële steun, daarvoor willen we u allemaal hartelijk danken. U kunt er op rekenen dat uw giften goed besteed zullen worden door onze partners in Moldavië.

Wij hebben altijd geprobeerd de gevers van grote giften persoonlijk te bedanken. Daarvoor werden door de bank altijd contactgegevens ter beschikking gesteld. In verband met de nieuwe privacy regels zijn de banken daarmee gestopt. Daardoor kan het gebeuren dat u van ons geen bedankje (meer) krijgt.



Moldavische winter

In Moldavië is het voor de ouderen elk jaar een strijd om de winter door te komen.

Het pensioen wat ze ontvangen is niet genoeg om de dagelijkse behoeften zoals voedsel en verwarming te betalen.

Hygiëne laat veel te wensen over en voor drinkwater zijn ze vaak afhankelijk van een waterput langs de weg. Medische zorg is er meestal niet.

Daarnaast leven zeer veel ouderen in een totaal isolement mede omdat de kinderen en kleinkinderen zijn vertrokken naar het buitenland.

Wij bekommeren ons over de allerarmste van deze ouderen die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

Dagcentrums, tafeltje-dekje en thuiszorg hebben we opgezet om het leed iets te verzachten voor deze mensen. We werken bij deze projecten met lokale mensen die de situaties van de ouderen kennen. Maar we kunnen niet zonder uw hulp, helpt uw mee deze ouderen de winter door te laten komen?

Sam



**Het bestuur van Hart voor Moldavië
wensst u voor het nieuwe jaar
veel liefde, gezondheid en Gods zegen toe!**

Dank- en gebedspunten

- Dank de Heer voor alle trouwe donateurs.
- Bid voor de ouderen in Moldavië die weer aan het begin van een lange winter staan.
- We vragen ook gebed voor Casa Natanael – Next Step, dat Corinne en Tolya de kinderen naar zelfstandigheid mogen begeleiden.



Hart voor Moldavië
Aandacht voor **elkaar**

Meander 64 1619 XT ANDIJK

Mail info@hartvoormoldavie.nl

Web www.hartvoormoldavie.nl

Bank **NL43RABO 0310 0423 21**

KvK **37104614**

**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**