

Hart voor Moldavië Nieuws

Filippenzen 2:4-5 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Hart voor Moldavië
Aandacht voor **elkaar**

Vakantie van uitersten

Onlangs ontving ik een mailtje van de jeugdleider uit Hilversum die samen met een grote groep jeugd in de vakantieperiode o.a. een zomerkamp heeft geleid in Moldavië. Hij schreef dat hij terug kon kijken op 'een vakantie van uitersten'. In een volgende mail werd dat als volgt toegelicht:

"Het was geweldig om kinderen blij te kunnen maken en de oudere mensen iets te kunnen geven tegen de kou die eraan komt. Moldavië is een land van uitersten, waar enerzijds de rijke mensen wonen die alles hebben, terwijl nog geen 100 kilometer verderop mensen in grote armoede leven. Bijna onwerkelijk om te zien. We zijn blij en dankbaar dat we de Moldaviërs iets hebben kunnen geven, iets waardevols wat ze bij zich zullen dragen de rest van hun leven (net als wij trouwens!). Het voelde geweldig om ook in Moldavië Gods werk te mogen doen."

Prachtig om te lezen. Gelukkig zijn er nog mensen in deze wereld die niet alleen voor zichzelf willen leven, maar doen wat de Bijbel ons opdraagt, bijvoorbeeld in Filippenzen 2:4 - Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Aandacht voor elkaar. Wat mooi als we dat aan elkaar kunnen geven.

Gods zegen en hartelijke groet,

Erik Schinkelshoek

De thuiszorg

Dunia zit al op ons te wachten. Vandaag krijgt ze hulp bij schoonmaken van haar huis en bij het douchen. Dunia verteld ons dat ze uit heeft gekeken naar dit moment. Tijdens de zorg leeft ze helemaal op. Ze heeft deze hele week nog niemand ontmoet. Dunia is slecht ter been waardoor ze niet meer de deur uit komt. Als slot lezen we samen uit de bijbel en bidden we. Dan ga ik naar huis wetende dat ze de komende week waarschijnlijk niemand zal ontmoeten.

Dit is een van de vele voorbeelden uit de thuiszorg.

In 2016 is de thuiszorg opgericht, we zijn toen kleinschalig en wat onzeker gestart. Nu zijn er twee medewerkers die vol passie negen ouderen in verschillende dorpen bezoeken om hen te helpen bij de dagelijkse lichamelijke zorg en bij het huishouden.

Galina en Larisa doen naast de ondersteunde zorg / hulp nog veel meer voor deze ouderen. Als de ouderen niet meer in staat zijn om naar bij de winkel te gaan, helpen ze ook bij het doen van boodschappen en als dat nodig is gaan ze mee naar bijvoorbeeld het ziekenhuis.



We werken nauw samen met de plaatselijke huisarts en de sociaal werker. Hierdoor kan er gerichte hulp geboden worden aan de ouderen die ondersteuning nodig hebben.

De ouderen die ondersteuning krijgen zijn erg blij met de hulp. Voor veel ouderen is het niet alleen praktisch een schoon huis of de mogelijkheid om onder de douche te kunnen. Het is ook sociale aandacht, even hun verhaal kwijt te kunnen.

We hopen in de toekomst meer ouderen te mogen helpen en te kunnen uitbreiden naar nog weer andere dorpen.

Fam. Zwagerman

Beste mensen,

Een jaar geleden zijn wij uit Moldavië vertrokken naar Nederland. Wij wilden het gaan proberen in Nederland.

Na een jaar in Nederland te hebben geleefd, kwam er een hulpvraag uit Moldavië. Wij hebben besloten om daar gehoor aan te geven en weer terug te gaan naar Moldavië.

We gaan weer naar hetzelfde dorp, naar dezelfde organisatie en zelf naar hetzelfde huis terug. Onze zoon Samuel zal les volgen in zijn oude klas. Via de wereldschool zal zijn Nederlands op niveau moeten blijven.

Rodica zal gaan meewerken in het ouderenproject en samen met de lokale mensen de mogelijkheden bekijken voor het opzetten van een project gericht op alleenstaande, jonge moeders.

Ik, Sam, zal de communicatie tussen Nederland en Moldavië gaan doen en samen met de lokale mensen winst genererende projecten opzetten zodat ze iets minder afhankelijk worden van sponsors uit het Westen.

Al met al weer een hele stap voor ons gezin maar we zien het zitten en hebben er zin in.

Het afgelopen jaar is ook een heel goed jaar geweest waar wij zeker geen spijt van hebben.

Sam, Rodica en Samuel

Bericht van Bethania

Het "Hart voor Moldavië" is een echt Hart, dat onze pijn voelt en deelt in ons verdriet. We zijn gezegend om te werken in een bediening met een vruchtbare samenwerking met een team dat zo betrokken is bij Gods liefde en compassie. Samenwerken is een must in Gods bedieningen, daarom waarderen we het zo dat wij als Moldaviërs mogen dienen, samen met onze Nederlandse broeders en zusters van Hart voor Moldavië.

Over de jaren hebben we verschillende projecten mogen starten, die de levens van verschillende doelgroepen hebben bereikt. Van wesen tot ouderen kunnen Jezus' liefde en zorg voelen.

We zijn dankbaar dat we door mogen gaan met het verspreiden van Gods Koninkrijk door daden van barmhartigheid, en dat we dit samen mogen doen met Hart voor Moldavië.

Igor Kohaniuk

Directeur Bethania

Dank- en gebedspunten

- Bidt voor de familie Zwagerman dat zij hun plaats in Moldavië weer mogen vinden.
- Dank voor het succesvolle zomerkamp.

Kinderkamp 2019

Afgelopen zomer zijn wij met een groep van achttien personen uit Hilversum naar Bulboaca afgereisd om een kinderkamp te organiseren en hout te hakken.

Het avontuur begon op een vroege vrijdagochtend. Iedereen had zijn voorbereidingen meegenomen vanuit Nederland. Nu nog zien wat het resultaat gaat worden. Het eerste weekend stond in het teken van voorbereiden, ontspanning en het ontmoeten van de Moldaviërs, zoals Vladimir en Nathalie.

Elke dag begonnen we met een bespreking van de dag samen met Vladimir. Alles voor het kinderkamp stond klaar, maar hoe het praktisch tot uiting zou komen, moesten we nog ondergaan. Het kinderkamp verliep ontzettend goed.

We leerden de tolken en de kinderen steeds beter kennen. De gesproken communicatie met de kinderen ontbrak, maar high fives, gebaren, knuffels en lachen is alles wat je nodig hebt. Dankzij de evaluatie aan het einde van elke dag konden we goed aanvullen. Ochtendgymnastiek werd fanatiek voorbereid, de toneelstukken bij het Bijbelverhaal werden steeds levendiger en we leerden zelfs Moldavische spellen en liedjes van de kinderen.

De houthakkers hadden een stroeve start. Er was nog geen hout aanwezig en wanneer dit wel kwam was onduidelijk. Er waren problemen met vervoer en bemerkingen vanuit de overheid. Een paar dagen later dan gepland konden de eerste zakken hout worden weggebracht naar de ouderen. We hebben indrukwekkende, verdrietige situaties gezien. De houthakkers hebben twee dagen keihard gewerkt om zo'n vijftien kuub hout te hakken. Zelfs een voorbijganger had hen geholpen; hij vond het zo mooi wat ze deden dat hij ook wilde helpen. Omdat Vladimir iedereen een kans wilde geven om bij mensen thuis de situatie te zien, mochten we in groepjes de blokken hout afleveren bij verschillende gezinnen in de buurt. Dit maakt diepe indruk en laat je realiseren hoe goed wij het in Nederland hebben, hoe dankbaar de mensen daar zijn en hoe moeilijk het voor hen kan zijn om in hun basisbehoefte te voorzien.

Met de groep hebben we ook elke avond stille tijd gehad en de ruimte gegeven om hier over te praten. We mogen dankbaar zijn dat we in ieder geval een groep kinderen een onvergetelijke tijd konden geven en veel gezinnen en ouderen hout voor de komende winter. We zijn God dankbaar hoe Hij onze losse onderdelen tot een prachtig resultaat heeft laten komen. Dat Hij ons heeft geleid en beschermd op onze wegen. En dat we liefde, praktische hulp en het Evangelie mochten delen. Dit avontuur heeft ons een lach en een traan gegeven, om nooit meer te vergeten. De kinderen hebben een plekje in ons hart veroverd. De verdere toekomst mogen we in Zijn hand leggen.



Zomerkamp 2020

Mocht dit verhaal je interesse hebben gewekt, ook voor de zomervakantie van 2020 zijn wij ook op zoek naar groepen die het leuk vinden om een kamp te organiseren. Mocht je dit leuk lijken of heb je vragen, dan kan je contact opnemen met een van de bestuursleden van Hart voor Moldavië, of via info@hartvoormoldavie.nl.



Hart voor Moldavië
Aandacht voor **elkaar**

Meander 64 1619 XT ANDIJK

Mail info@hartvoormoldavie.nl

Web www.hartvoormoldavie.nl

Bank **NL43RABO 0310 0423 21**

KvK **37104614**

**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**