

Hart voor Moldavië Nieuws

Mattheüs 19:14 'Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.'

Hart voor Moldavië
Aandacht voor **elkaar**

Nieuwe kinderen in Casa Natanael

"Nu ben ik eindelijk van mijn moeder verlost!!!" Het waren de eerste woorden van Andriana toen we haar en haar zusje kwamen ophalen om in Casa Natanael te komen wonen. Andriana (11) en Ionela (10) hebben moeilijke jaren achter de rug door het drankmisbruik in hun familie. Hun stiefvader overleed in het najaar van 2018 door teveel drank, hun opa was al eerder dat jaar aan de drank overleden. Toen we de meisjes kwamen ophalen vonden we ze in een koud huis, terwijl het hartje winter was. Moeder en oma waren al dagen niet meer thuis geweest. De kinderen hadden al dagen nauwelijks gegeten. Wat waren deze meisjes dankbaar dat ze in Casa Natanael mochten komen wonen. Een week later hoorden we dat ook oma was overleden: doodgevoren op straat toen ze dronken naar huis ging ... Het is niet ongewoon in Moldavië.



Ondertussen wonen de meisjes al weer vier maanden in Casa Natanael en zijn ze helemaal opgenomen in ons gezin. Ionela kwam aan het begin iedere morgen met een smoes om niet naar school te hoeven. Blijkbaar deed ze dit thuis ook en had ze daardoor een enorme achterstand in het leren. Maar ondertussen gaat ze (bijna) iedere morgen met een grote glimlach naar school en werkt ze hard om haar achterstand in te halen. Andriana leek aan het begin erg open en bereid om zich snel aan te passen. Maar we zijn er ondertussen achter dat ze, door alles wat ze vroeger heeft meegemaakt, moeite heeft om een relatie aan te gaan. Met haar vrolijke en spontane uitstraling lijkt alles goed met haar, maar nu we haar beter leren kennen ontdekken we dat dit meisje veel trauma's heeft opgelopen en al het vertrouwen in de mensen kwijt is geraakt.

Nu ze langer bij ons wonen, komen er ook meer verhalen over vroeger. Moeilijke verhalen over de tijden dat er geen eten was, dat ze alleen gelaten werden, dat moeder nooit naar ze omkeek. "Mijn moeder is geen moeder," zei Ionela na een paar weken: "Jij bent een moeder, jij weet hoe je voor mij moet zorgen." Andriana vertelt regelmatig hoe ze haar stiefvader gered heeft van een zelfmoordpoging. Zo groeide ons gezin van vijf naar zeven kinderen. Het is altijd spannend of nieuwe kinderen een goede aansluiting vinden met de andere kinderen. Deze keer ging dat heel erg goed. De meisjes werden direct opgenomen en passen goed bij de andere kinderen. We doen veel samen als gezin: wandelingen maken, naar de rivier, samen spelletjes doen, etc. Maar ook samen in en rond het huis bezig zijn: schoonmaken, zorgen voor de dieren, groenten en bloemen planten en verzorgen ed. Wij vinden het heel belangrijk dat we op deze manier een hechte familie worden en dat we met elkaar nieuwe herinneringen mogen maken, waar de kinderen in de toekomst met plezier aan terug kunnen denken. We bidden dat ook Ionela en Andriana helemaal thuis zullen zijn in Casa Natanael en dat ze een mooie en veilige toekomst tegemoet gaan.

Casa Natanael is een familiehuis waar kinderen die niet meer thuis kunnen wonen een nieuw thuis vinden. Anatolii & Corinne Natic zijn de pleegouders van Casa Natanael. Op dit moment wonen er 6 kinderen in Casa Natanael en worden er nog twee jong volwassenen begeleid in het zelfstandig worden. Regelmatig zijn er ook kinderen die voor korte tijd worden opgevangen.

Corinne Natic

Verdriet geloof hoop

Soms zijn er van die dingen waar je intens verdrietig over kan zijn. Dat kunnen persoonlijke dingen zijn, maar soms ook wereldproblemen. Voor mij geldt dat ik soms hopeloos verdrietig kan worden over de situatie in Moldavië. Wanneer krijgen de mensen daar een beter leven? Waarom zijn er zoveel leiders die alleen denken aan zichzelf? Waarom kan niemand daar eens ingrijpen?

Je komt daar niet uit. Tenminste niet in je eentje. Voor al dat verdriet geldt dat we het bij onze God mogen brengen. In mijn ogen het enige dat echt helpt. Niet dat er dan meteen een oplossing is, maar wel dat het uitgesproken is en in goede handen is bij Hem.

En dat geeft me dan weer hoop. Hoop op een betere toekomst, hoop op meer aandacht voor elkaar in de wereld en in het bijzonder in Moldavië. Ook besef ik dan weer dat het begint bij onszelf. Laten wij het goede voorbeeld geven en aandacht hebben voor anderen om ons heen.

In deze nieuwsbrief vindt u enkele verhalen over pleegzorg. Dat is een prachtig voorbeeld van het aandacht geven aan anderen. Pleegzorg kost je wat, maar het geeft de ander zoveel! We zijn dankbaar dat we dit werk kunnen ondersteunen dankzij u.

Gods zegen en hartelijke groet,
Erik Schinkelshoek

Alineke bedankt!

In de [vorige nieuwsbrief](#) heeft u kunnen lezen over het werk dat Alineke in het ouderenproject doet. Zij is afgelopen drie jaar uitgezonden geweest door Hart voor Moldavië naar Bethania in Moldavië. Deze maand komt zij weer terug naar Nederland, langs deze weg willen we haar bedanken voor het werk dat ze voor de ouderen heeft gedaan. En wij wensen haar ook de komende jaren Gods zegen toe.

Alineke bedankt!

Vacature (vrijwilliger)

Coördinator Hart voor een Kind
per 01-08-2019

Hart voor een Kind is één van de belangrijkste projecten van Stichting Hart voor Moldavië. Het project wordt uitgevoerd door Stichting Bethania in Moldavië. In Nederland zoeken we een opvolger voor Elsbeth Wichers, coördinator van de volgende taken:

- Registratie
Van het aantal sponsorkinderen met relevante informatie, de pleeggezinners en de sponsors
- Contact / communicatie
Sponsors in Nederland informeren en vertaalde post doorsturen, contact met de vrijwilliger die het vertaalwerk doet en mailcontact met de coördinator in Moldavië
- Werven
Samen met anderen nieuwe sponsors zoeken in het HvM netwerk als dit nodig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elsbeth Wichers via email: elsbeth@hartvoormoldavie.nl en onze website raadplegen: [Pleegzorg – Hart voor een Kind](#).

Dank- en gebedspunten

- Dank voor alle kinderen die bij de verschillende projecten geholpen mogen worden.
- Bid dat er een nieuwe coördinator wordt gevonden voor Hart voor een Kind.
- Bid voor kracht en wijsheid voor alle pleegouders.

Het verhaal van een pleegkind

Pleegmoeder Natasa vertelt ons het verhaal van één van haar pleegkinderen. Het verleden van dit kind is erg zwaar geweest, geeft pleegmoeder Natasa aan. Zijn moeder heeft hem en zijn oudere broertje en zusje achtergelaten door zonder iets te zeggen te vertrekken en niemand weet waarheen. Hij bleef achter met zijn broer en zus bij zijn aan alcohol verslaafde oma. De oma geeft helemaal niets om de kinderen en verzorgt die dan ook niet. Ze woonden in zeer slecht omstandigheden. In 2017 is hij op tweejarige leeftijd samen met zijn oudere zus en broer bij ons komen wonen. Hij heeft een zwakke gezondheid, hij kon toen alleen nog communiceren door naar dingen te wijzen. Hij woog toen nog geen tien kilo, zijn reflexen zijn niet ontwikkeld en ook emotioneel en psychisch loopt hij ver achter.



Hij kan dan ook nog niet drinken uit een beker, we gaven hem water met een lepel. Het eten dat we hem gaven, hield hij niet binnen. Pas na een controle bij de dokter kwamen we er achter dat hij darmproblemen heeft. Na een tijdje bij ons te zijn geweest gaat zijn gezondheid langzaam vooruit. Wij zijn daarvoor wel veel in het ziekenhuis geweest.

Hij begint ons langzaam te vertrouwen en begint te praten. Het is een slim kind. Inmiddels is hij 3,5 jaar en kan hij hele gedichten opzeggen. Zijn gewicht is nu normaal. Hij houdt er van dat alles netjes is en ruimt vaak zijn kamer op. Hij is dol op kleurplaten. Bij ons heeft hij de eerste keer zijn verjaardag gevierd een mooi en speciaal moment helemaal voor hem alleen.

Wij zijn blij dat hij mag opgroeien bij ons in een stabiel gezin waar hij zijn talenten mag ontwikkelen en de Heer mag leren kennen.

Pleegmoeder Natasa

Financiën

Even de stand van zaken over het eerste kwartaal van 2019. We mochten in het eerste kwartaal, een bedrag van € 25.000 ontvangen voor de verschillende projecten. Volgens de in eind 2018 vastgestelde begrotingen is er in het eerste kwartaal een bedrag van € 27.000 betaald voor de verschillende projecten.

Voor het project Casa Nathanael van Toyla en Corinne Anbeek in Rezina lopen de inkomsten en uitgaven sinds 2018 ook via de bankrekening van Hart voor Moldavië.

We zien regelmatig grote bedragen binnenkomen. Vaak is er dan een plaatselijke actie geweest. In dat geval ontvangen we graag een verslag van de actie. Wat hebben jullie georganiseerd, hoe verliep de actie, wat hebben jullie aan PR gedaan en wat was de opbrengst?

Hartelijk dank voor jullie steun en betrokkenheid!

Harro Wichers
Penningmeester
harro@hartvoormoldavie.nl



**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**

Meander 64 1619 XT ANDIJK
Mail info@hartvoormoldavie.nl
Web www.hartvoormoldavie.nl
Bank **NL43RABO 0310 0423 21**
KvK **37104614**