

*Psalm 140: 13-14 Dit weet ik: de HEER doet recht aan zwakken en armen. De rechtvaardigen zullen uw naam prijzen, de oprechten wonen in uw nabijheid.*



## Het verhaal van een oudere

Mijn naam is Ivan,

Ik kom uit een gezin van vier broers en een zus en woonde in de Oekraïne. Als tiener heb ik hard leren werken om zo te leren hoe ik later mijn toekomstig gezin zou moeten onderhouden. Dat was geen gemakkelijke tijd. Mijn ouders overleden toen ik nog jong was.

Ik leerde een meisje kennen uit Moldavië die later mijn vrouw werd. Ons huwelijk werd gezegend met 2 jongens. We woonden toen nog in de Oekraïne waar ik hard moest werken om ons gezin te onderhouden.

Bij een bezoek aan mijn schoonouders in Moldavië vroegen zij of ik niet in Moldavië wilde blijven. Mijn vrouw heeft me toen overgehaald en zo zijn we als gezin in Moldavië terechtgekomen. We hebben hier alles weer opnieuw opgebouwd.

In 2014 kreeg ik problemen aan mijn ogen, per dag werd mijn zicht minder met de prognose van de dokter dat ik blind zou worden. Toen mijn vrouw dit hoorde wilde die niets meer met me te maken hebben en ook mijn jongens liet het koud dat me dit overkwam. Ik werd het huis uitgezet en stond er helemaal alleen voor.

Ik kwam in een buurt-dorp waar ik in een heel oud huisje mocht gaan wonen onder slechte omstandigheden. Daar kwam ik op bed te liggen en heb 2 maanden hele hoge koorts gehad. Ik kon me niet meer aankleden en ben toen afgevallen van 80 kg naar 54 kg.

Mijn ex-vrouw heeft al onze spullen toegeëigend, voor mij bleef alleen het bed over waar ik de hele dag in lag. Dit was een ontzettende moeilijke tijd in mijn leven, vooral psychisch.

Mijn gezondheid is inmiddels wat beter maar zien zal ik nooit meer kunnen. In 2016 mocht ik gebruik gaan maken van het ouderen dag centrum waar ik nu elke dag kom. Ik word gehaald en gebracht. In het dagcentrum heerst een familiale sfeer met alle warmte die dat met zich meebrengt. Ook alle praktische zaken zijn geweldig hier, zoals het lekkere eten, de douche en dat mijn kleren worden gewassen.

Eigenlijk ben ik nog veel te jong om naar een ouderen project te gaan maar de mensen hier hoorden van mijn situatie en begrepen dat er iets moest gebeuren. Er was geen alternatief en ik ben ontzettend dankbaar dat ik van dit centrum gebruik mag maken.

Ik sta er in het leven helemaal alleen voor, van m'n ex-vrouw en kinderen hoor ik helemaal niets meer. Evenals van mijn broers en zus. En mijn schoonfamilie komt zeker niet langs.

Op dit moment woon ik in een heel oud huisje maar de eigenaar heeft dit te koop gezet. Zo gauw als het verkocht wordt kom ik op staat te staan. Als ik hieraan denk wordt ik bang.

De Heer zal de mensen die mij helpen zegenen.

## Van de voorzitter

Terwijl de winter in Moldavië langer duurt dan bij ons is het voorjaar aangebroken in Nederland. Deze winter hebben wij als bestuur niet stilgezeten. Graag komen we u vertellen over onze nieuwe website en nieuwe promotiefilm. De website zal in maart live gaan en hierbij lichten we alvast een tipje van de sluier op en ziet u hier het nieuwe logo met slogan.

Ook Sam komt naar Nederland met een medewerkster van het ouderenproject in Moldavië. Dus u bent hierbij van harte uitgenodigd om langs te komen op een van adressen die u aantreft in deze nieuwsbrief. Hartelijk welkom, laat deze kans niet voorbijgaan en neem vooral familie en vrienden mee!

**Uw voorzitter, Marco Vriend**

---

**Hart voor Moldavië  
komt naar u toe!  
Kijk snel naar  
pagina 2 voor de  
data!**

---

## Stand van zaken ouderen project

Op dit moment maken 17 ouderen gebruik van het dagcentrum. De eerste ouderen komen om 9.30 's ochtends en rond de klok van 15.00 gaan ze weer richting huis. Sommige worden gebracht anderen komen en gaan zelf. Bij het tafeltje-dek-je project krijgen 25 mensen elke werkdag een warme maaltijd thuisbezorgd. En bij de thuiszorg verzorgen we op dit moment 7 huishoudens. Het idee is om dit in de toekomst te gaan uitbouwen naar mee huishoudens. Een moeilijk punt is om goede mensen te vinden die dit vaak moeilijke werk willen doen.

## Hart voor Moldavië komt naar u toe

Het gaat opschieten: onze tour door Nederland gaat al snel beginnen. We zien er naar uit u te ontmoeten en u te laten zien waar we mee bezig zijn geweest. Sam Zwagerman heeft de tickets geboekt en we zijn bezig met de laatste voorbereidingen. Ondertussen zijn er al meer plaatsen bekend waar we naar toe komen. Het schema vindt u hieronder. We hopen dat u aanwezig kunt zijn op een van onderstaande locaties.

### Zondag 26 maart Aanvang 9.30

Vredekerk,

Pr. Irenestraat , 2678 EA De Lier

Contact: Frans Voskamp, 0174-514615  
vskmp@kabelfoon.nl

### Maandag 27 maart Aanvang 19.30

Wijkgebouw de Open Hof,

Jacob Catsstraat 3, 3842 JK Harderwijk

Contact: Jacco Engelgeer, 06-3302050.  
j.engelgeer@hetnet.nl

### Woensdag 29 maart Aanvang 19.30 uur

Gereformeerde kerk,

Middenweg 4, 1619 BL Andijk

Contact: Cees de Vries, 06 10551089  
cees@hartvoormoldavie.nl

WIJ HOPEN U BINNENKORT  
TE MOGEN ONTMOETEN!

### Vrijdag 31 maart Aanvang 17:00 uur

Gereformeerde kerk

Dorpsstraat 11, 9551 AB Sellingen

Contact: Mendel Johannes  
hamendel@home.nl

### Zaterdag 1 April Aanvang 15.00 uur

Evangelische gemeente De Graankorrel

Kerckelant 3, 4251 ES Werkendam

Contact: Lucas Mandemakers, 06-10320401  
lxmandemakers@live.nl

### Zondag 2 april Aanvang 10.00 uur

De Hilt,

Hasselaarlan 1c ,3755AV Eemnes

Contact: Anja van der Keijl, 035-5311714  
Anja@hartvoormoldavie.nl



## Sponsoring door Frans Voskamp

Frans Voskamp heeft de bondscheidsrechters van korf-balvereniging VALTO uit De Lier gesponsord met een complete outfit en een prachtige sporttas. Deze keer geen bedrijfsnaam maar ideële reclame voor Hart voor Moldavië. Samen hopen we op deze manier op een bijzondere manier aandacht te vragen voor hulp aan onze stichting. De reacties zijn uitermate positief en de scheidsrechters hebben al diverse keren moeten vertellen wat Hart voor Moldavië inhoudt.

## Dank- en gebedspunten

-Dank u Heer dat de groep houthakkers uit Werkendam weer dienstbaar mochten zijn voor de ouderen in Moldavië.

-Dank u Heer dat er steeds weer mensen bereid zijn om Stichting Hart voor Moldavië financieel te steunen zodat onze partner Bethania haar werkzaamheden in Moldavië kan blijven uitoefenen.

-We vragen ook gebed voor Sam Zwagerman en de ouderenwerker als zij in maart naar Nederland komen voor de tour.

## Houthakken Moldavië 2016

Hoi ik ben Jeroen van Berchum 20 jaar en kom uit Werkendam.

In december ben ik voor het eerst naar Moldavië geweest voor de stichting Hart voor Moldavië. Het was echt een fantastische ervaring! Heel bijzonder om gezien te hebben hoe gelukkig mensen konden zijn met zo weinig. We waren met 5 personen.

De reis er naar toe was al best apart, omdat je richting een voormalig Oostblokland gaat. We werden opgenomen in twee gastgezinnen waar we de gehele week mochten verblijven. Elke dag was anders en heel bijzonder! We hebben heel de week prachtig weer gehad en veel lol gehad. Tenslotte waren de mensen zo blij met het hout wat we gebracht hadden, dat was prachtig om te zien. Volgende keer ga ik weer mee!



Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:  
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk.



Meander 64 1619 XT ANDIJK  
E: [info@hartvoormoldavie.nl](mailto:info@hartvoormoldavie.nl) | [www.hartvoormoldavie.nl](http://www.hartvoormoldavie.nl)  
Bank: NL43RABO 0310 0423 21 KVK: 37104614