

# Hart voor Moldavië Nieuws

*Spreuken 29:22. Zeg niet: 'ik zal dat kwaad vergelden, wacht op de HEER, hij zal je helpen.*

**Hart voor Moldavië**  
Aandacht voor **elkaar**

## Wat brengt 2018

Beste lezer,

het nieuwe jaar is weer van start gegaan. Wat zal het ons brengen en nog belangrijker: wat zal het de mensen in Moldavië brengen? We kunnen u alvast meedelen dat wij als stichting ons werkgebied gaan uitbreiden. Vanaf 2018 ondersteunen we ook Corinne Anbeek in Rezina. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. In Țîntăreni en Bulboaca zijn in januari weer voedselpakketten uitgedeeld onder de armsten. Een medewerkster uit Nederland vertelde mij het volgende: "Pijnlijk vond ik het moment bij het huisje van de jonge moeder die naar buiten kwam om het pakket in ontvangst te nemen en de deur achter zich sloot zodat we geen blik naar binnen konden werpen. Ze durfde ons niet aan te kijken. De spagaat tussen hulpverlening en fondswerving vond ik lastig; daar ging ik, rijke westerling, met mijn pakketje van €21,- bij de hopeloze Moldaven langs terwijl het op foto werd vastgelegd om later anderen te stimuleren ook te (blijven) geven." Zoiets raakt me. En ik herken het ook. Als ik in Moldavië ben, maak ik ook foto's die we kunnen gebruiken voor de fondswerving. Maar ook ik voel me dan opdringerig. Die mensen hebben hulp nodig, geen fotograaf! En toch hebben we die foto's nodig om u te laten zien hoe nodig de hulp is en om duidelijk te maken wat we daar doen. Wilt ook u ons weer blijven steunen in 2018?

Met vriendelijke groet en God's zegen,

Erik Schinkelshoek



## Ouderenzorg

Sinds februari 2016 ben ik betrokken bij de ouderen projecten, in de eerste maanden voornamelijk bij het dagcentrum in Țîntăreni. Ik hielp bij de activiteiten die aangeboden werden en heb de ouderen kennis laten maken met nieuwe activiteiten zoals ouderengym (gym op een stoel). Zo wordt er momenteel elke woensdagochtend gegymd. Naast mijn betrokkenheid in Țîntăreni zijn mijn werkzaamheden inmiddels uitgebreid. Elke dinsdag ben ik te vinden in Bulboaca, ook daar bied ik ondersteuning bij de activiteiten op het ouderencentrum. En op donderdag ben ik in het dorp om maaltijden rond te brengen. Ook ben ik nauw betrokken bij het nieuwe project: de thuiszorg. Van huis uit heb ik een verzorgende achtergrond. Ik kan mijn kennis delen en zo probeer ik de lokale medewerkers te ondersteunen en te begeleiden bij hun werk. Naast alle werkzaamheden geef ik een keer per maand training aan de lokale medewerkers die betrokken zijn bij de ouderenprojecten. De trainingen gaan over verschillende accepten die te maken hebben met de zorg. Zoals dementie, de ontwikkeling van het ouder worden, tiltechnieken, diabetes, EHBO enz. Ik geniet elke dag van het werk wat ik mag doen. Het is zo gevarieerd dat geen dag het zelfde is. Het is fijn om door middel van er te zijn en de ouderen aandacht te geven, Gods liefde te laten zien en door te geven aan ouderen die dat zo nodig hebben.

Alineke

## Bestuurswissel

Behalve dat er hier in Nederland een bestuurswissel heeft plaats gevonden (zie vorige nieuwsbrief), is dat ook in Moldavië gebeurd. Ilie Coadă heeft het werk in Moldavië overgedragen aan zijn schoonzoon Igor Kohaniuk

Ilie is de grondlegger van het werk in Moldavië zoals wij dat kennen. Als voorganger van een plaatselijke kerk werd hij bepaald bij de situatie in kindertehuizen. Hij heeft eerst vanuit zijn kerk geprobeerd hulp te verlenen, maar al snel merkte hij dat deze aanpak niet werkte. En zo is Bethania in 1998 in het leven geroepen. Wat begon als een opvang voor jonge meisjes is nu uitgegroeid tot een organisatie met verschillende projecten voor kinderen en ouderen. Afgelopen jaar merkte Ilie dat hij meer rust moest nemen en een stap terug moest doen in de organisatie van Bethania. Wij als bestuur hebben hem bedankt voor de wijze waarop hij vorm heeft gegeven aan het werk in Moldavië en voor de prettige samenwerking.

Igor is getrouwd met de dochter van Ilie – Rodica Coadă. Rodica werkt al lang samen met haar vader in het centrum in Țîntăreni. Igor geeft les op de bijbelschool in Chisinau en neemt nu de leiding over van Bethania. Wij als stichting Hart voor Moldavië zijn er van overtuigd dat Bethania niet in betere handen kan zijn en we vertrouwen erop dat we ook met Igor een goede samenwerking zullen opbouwen. We zien uit naar wat we met Gods hulp weer voor mensen in Moldavië mogen doen.

Namens Hart voor Moldavië

Anja van der Keijl

## Muzikale bubbel

Elke doordeweekse dag maak ik op het centrum van 'Bethania' muziek met de kinderen en op de vrijdagmorgen maak ik muziek met de ouderen. Tijdens deze momenten voel ik mij een gezegend mens, want ik ontvang met regelmaat een prachtig concert! Van 'beatbox' tot mooie melodieën op het keyboard en van eigen geschreven teksten tot een flinke drumsolo. Ik kan constateren dat de muziekrimte een plek is geworden om je alledaagse zorgen te vergeten. Een halfuur even niet denken aan die kille koude zorge-lijke leefomgeving, maar het zijn in een warme 'muzikale bubbel' van klanken en creativiteit!

Wanneer ik over het centrum loop vragen de kinderen met regelmaat om bevestiging; 'ik heb vandaag toch muziek? Wij zijn morgen aan de beurt toch?' En bij de ouderen hoef ik niet te proberen om een vrijdagochtend niet te komen, want dan zwaait er wat! De 'muzikale bubbel' wordt ontzettend gewaardeerd. Het is triest dat de muzikale bubbel een contrast is met het leven dat zij leven! Maar anderzijds is dat ook hetgeen waarvoor ik het doe! Ik hoop dat er nog vele prachtige concerten mogen plaatsvinden waarin ik vanuit mijn dienstbaarheid iets mag uitstralen van de liefde van Jezus!

Tony Imthorn (Muziektherapeut binnen 'Bethania')



## Pavel en Eudochia Grosu

Ik Pavel ben geboren in 1953 en mijn vrouw Eudochia in 1949, wij zijn bijna 47 getrouwd. Ik zelf kom uit een groot gezin met veel kinderen. In 1971 zijn we getrouwd en we hebben twee jongens gekregen, Ruslan en Leonid. Mijn vrouw en ik hebben altijd op een staatsboerderij gewerkt, een Colhoz. Ik werkte daar als timmerman en mijn vrouw werkte op het land. Het was altijd zwaar werk, wat we hebben gedaan. Mijn vrouw werd in 1994 erg ziek en later kreeg ze ook nog alzheimer. Ik sta altijd naast haar, als echtgenoot moet je altijd naast je vrouw blijven staan, juist als het moeilijk gaat. Het is op dit moment niet makkelijk voor ons, ze heeft me dag en nacht nodig. Ikzelf heb een hart operatie gehad in 2014 en mijn gezondheid is ook lang niet goed. Ik bezoek niet iedere dag het ouderendagcentrum, omdat mijn vrouw me nodig heeft. Wel krijgen we elke dag een heerlijke warme maaltijd van het tafeltje-dekje project en komt er iemand van het thuiszorgproject om ons te helpen in de huishouding.

Het is echt geweldig. Het huis wordt op zijn tijd schoon gemaakt en ze helpen om mijn vrouw te wassen. Het is ongelooflijk wat vrouwen handen kunnen doen in een huishouden. Ik ben deze dames ontzettend dankbaar. Eén keer in de week ga ik wel naar het centrum om te douchen, net zoals veel andere mensen in het dorp hebben we zelf geen douche. Ik wil iedereen die het mogelijk maakt dat we deze hulp krijgen heel erg bedanken, dat de Heer hun zegenen mag.

Pavel en Eudochia



## Dank- en gebedspunten

- Gebed voor de medewerkers en vrijwilligers in Moldavië
- Gebed voor Igor, in zijn nieuwe taak als voorzitter
- Dank dat de ouderen in het project, dit als een zegen ervaren.



**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:  
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**



Meander 64 1619 XT ANDIJK  
✉ info@hartvoormoldavie.nl  
🌐 www.hartvoormoldavie.nl  
Bank **NL43RABO 0310 0423 21**  
KvK **37104614**