

# Hart voor Moldavië Nieuws

*Jakobus 1:17 Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.*

**Hart voor Moldavië**  
Aandacht voor **elkaar**

## Nieuwe voorzitter

Beste lezer,

In 2008 ging mijn jongste zoon met andere jongeren uit onze kerk een kinderkamp leiden in Moldavië. Het hele team vond dat zo'n succes, dat ze in 2009 weer wilden gaan. Ze zochten nog begeleiding. Toen kwam de vraag: "Pap en mam, is dat niks voor jullie?". Het gevolg was dat mijn vrouw en ik in de zomer van 2009 voor het eerst in Moldavië waren. En dat hakte erin: zoveel armoede, zoveel nood, zo weinig respect. En dat alles binnen Europa. Hoe was het mogelijk! Dan komt Mattheus 25:35-40 bij je boven. Dit raakte mij. Hier wilde ik graag iets mee doen. Uitzicht bieden op een toekomst voor de jongeren. Ouderen weer respect geven en ondersteuning. Ik ben sindsdien diverse malen in Moldavië geweest, ken al heel wat mensen daar en heb de projecten van dichtbij gezien. Vanaf begin 2015 maak ik deel uit van het bestuur, nu in de rol van voorzitter. Met het Christelijk geloof als basis, werk ik graag mee om de zo broodnodige projecten in Moldavië bekend te maken en te ondersteunen. Dat kan ik niet alleen. Ik heb onze Heer nodig om dit 'huis' te bouwen, maar ook u die dit werk wilt ondersteunen. Samen kunnen we verbetering brengen in een stukje Europa waar men het zo hard nodig heeft. "En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan." (Matth. 25:40).

Met vriendelijke groet en Gezegende Kerstdagen,  
Erik Schinkelshoek

## Thuiszorg

Na een behoorlijke tijd van zoeken naar een tweede medewerkster voor de thuiszorg heeft stichting Bethania iemand gevonden. Larisa komt niet uit Tintareni maar woont er al 20 jaar. Ze is 40 jaar, getrouwd en heeft een zoon van 20.

Voordat ze bij Bethania kwam heeft ze veertien jaar op een kleuterschool gewerkt. Larisa vindt het zelf erg mooi om bij ons te werken. Wij zijn blij dat we nu dit project langzaam kunnen gaan uitbreiden van zeven naar veertien huishoudens.



## Shelter

Er is aan mij gevraagd om een stukje te schrijven over de Shelter, het project waar we weesmeisjes opvangen en waar wij als gezin ook wonen.

In 2006 zijn wij hier komen wonen in de Shelter en hebben tot nu toe 25 meisjes opgevangen en een jongen genaamd David, voor sommige van jullie wel bekend.

Op dit moment hebben we nog 'maar' 3 meiden bij ons in huis.

We hebben de afgelopen elf jaar heel veel mooie momenten beleefd bij ons in huis maar ook wat mindere. Wij hebben een klein stukje mee mogen lopen in het leven van deze meiden, we hebben ons best gedaan en doen dat nog steeds, om dat stukje goed te doen.

Maar zoals bij alles in het leven is er een begin en een eind, volgende zomer zal de Shelter zoals die nu draait gaan stoppen.

In welke vorm het project eventueel verder zal gaan, is nog niet helemaal bekend.

Maar tot zover is dit project een zegen geweest voor vele meisjes.

Sam & Rodica





## Vraag vanuit het Hart voor een Kind!

Kind zijn in Moldavië betekent vaak: kwetsbaar zijn, leven in armoede. Leven zonder ouder(s), gebrek aan liefde, aandacht. Kind zijn in Moldavië betekent vaak: overleven in plaats van geliefd te mogen leven.

Hart voor een Kind telt ongeveer veertig kinderen in Moldavië die door vaak ernstige en trieste omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.

Zij zijn ondergebracht in liefdevolle christelijke pleeggezinnen in Moldavië. De kinderen en hun pleeggezin worden gesponsord vanuit o.a. Nederland zodat het pleeggezin de kinderen naast hun liefde en aandacht ook voedsel, schoolspullen e.a. kan geven.

## Wintertijd

Er zijn heel wat mensen in Nederland die hopen op een lekkere strenge winter met sneeuw en ijs en wie weet een Elfstedentocht.

Wij hier hebben elk jaar een strenge winter en elk jaar zou hier een Elfstedentocht gereden kunnen worden. Je zou er bijna jaloers op worden als Nederlander.

Maar helaas is de winter hier voor velen en vooral voor ouderen een strijd om te overleven. Elk jaar zijn er ouderen in Moldavië die de strijd niet winnen en door de kou sterven in hun huis. Vooral de ouderen die geen hulp kunnen verwachten van buiten af van kinderen, familie, vrienden of burens. Van de overheid hoeven zij sowieso niets te verwachten sociale hulp bestaat in Moldavië vooral op papier.

Wat mooi dat we twee maal een groep mannen, in totaal dertien mannen uit Nederland hebben mogen ontvangen, die 60 kuub hout hebben gehakt. Wat we hebben kunnen uitdelen aan de meest hulpbehoevenden in onze regio. Natuurlijk een druppel op de wel bekende gloeiende plaat maar voor de mensen die hout hebben gekregen, een wereld van verschil.

Mannen ontzettend bedankt!

Met regelmaat komt er een nieuwe aanvraag voor een sponsor in Nederland! Zo ook nu weer. Vasile en Mariana, twee kinderen uit Moldavië uit een zeer kwetsbare situatie, zijn in een liefdevol, christelijk pleeggezin geplaatst. Thuis wonen ging niet meer. Zij zijn op zoek naar een sponsor. Zodat het pleeggezin deze kinderen kan geven wat ze nodig hebben.

U sponsort hen al voor 30 euro per maand. Het sponsorgeld komt rechtstreeks ten goede aan Vasile/ Mariana en hun pleeggezin. Bij de start van de sponsoring ontvangt u een foto en de nodige informatie. Tweemaal per jaar ontvangt u een berichtje van uw sponsorkind in de vorm van een brief of tekening. Wilt u een van deze kinderen maandelijks sponsoren? Of kent u in uw omgeving iemand die dit zou willen doen?

U kunt dan contact opnemen met ondergetekende.

Meer informatie kunt u vinden op de website: [www.hartvoormoldavie.nl](http://www.hartvoormoldavie.nl) onder het kopje 'pleegzorg'. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor het meedenken!

Met vriendelijke groeten,

Elsbeth Wichers-Löschner, coördinator Hart voor een Kind

Email: [elsbeth@hartvoormoldavie.nl](mailto:elsbeth@hartvoormoldavie.nl)



## Dank- en gebedspunten

- Dank voor de zegeningen in het afgelopen jaar, de bezoekers aan Moldavië en de financiële mogelijkheden.
- Gebed voor het komende jaar. Dat we weer kunnen voldoen aan de financiële vraag vanuit Bethania.

Het bestuur van Hart voor Moldavië wenst u mede namens Sam, Rodica en Samuel en onze partnerorganisatie Bethania gezegende kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!



**Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:  
NL43RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië Andijk**



Meander 64 1619 XT ANDIJK  
✉ [info@hartvoormoldavie.nl](mailto:info@hartvoormoldavie.nl)  
🌐 [www.hartvoormoldavie.nl](http://www.hartvoormoldavie.nl)  
Bank **NL43RABO 0310 0423 21**  
KvK **37104614**